

Rundt ~ om ~ Østød



**2. pinsedagsgudstjeneste
fra Sommerscenen**

Foto: Ole Nielsen

Indholdsfortegnelse

Kolofon.....	2
Leder - Velkommen Kregme Syd.....	3
Ølsted Madmarked på "Kællingetorvet".....	4
Rundt om kirken - Konfirmationsprædiken fra Kristi himmelfartsdag.....	5
Konfirmationer.....	8
En annoncør fortæller - Fiskehandleren på Havnelinien.....	10
Spejder i gamle dage - Jens Mortensen fortæller.....	12
Uddeler Brian Kramer - SuperBrugsens nye mand i træsko.....	16
Kirkerne omkring Arresø - Ramløse Kirke.....	18
Europæisk fodbold i USA - om forskellen i bl.a. foreningsmentaliteten.....	20
Tidligere arbejdspladser- Lagerman i Brugsen - Henning Hansen.....	22
Bryllup og dåb.....	25
Dåbsklude - strikket af flittige damer i Onsdagcafeen.....	28
Madopskrift - Smoothies fra Julemærkehjemmet Kildemose.....	29
Vejrvarsel - Når svalerne flyver lavt, er der udsigt til regn.....	30
Borgerforeningen arbejder - Invitation til Borgermøde.....	31
Skoven - Oplevelser i St. Lyngby Skov.....	32
Hvad sker der i og omkring kirkerne.....	34
Hans Kongelige Højhed Kronprins Frederik og Royal Run kom ikke til Ølsted.....	35
Ølsted International 2019 - om Ølsted Skulpturpark ved Ølsted Kro.....	36
Program for torsdag eftermiddage - foredrag m.m. i Rytterskolen.....	38
En speciel hobby - Dennis Jelstrup brygger øl.....	39
Sten på sten - et strejftog gennem Gasbetonens historie, 4. del.....	40
Svampetur i St. Lyngby Skov d. 17. september.....	43
Guiden - Har du ikke fået bladet?.....	45
Kalender.....	46

RUNDT OM ØLSTED august, september og oktober 2019

Oplag: 3000 eks.

Ansvarshavende redaktør: Torsten Schnieber Tlf. 28 14 98 42

Billedredaktion: Jørgen Rasmussen

Kirkestof: Hanne Rasmussen Tlf. 47 74 95 84

Produktion: Halsnæs Mediecenter A/S

Annoncer: Rundt om Ølsted

Grafisk tilrettelæggelse/layout: Pola Produktion

Deadline: 1. oktober 2019

Indlæg til bladet sendes til: torsten.schnieber@gmail.com

"Rundt om Ølsted" omdeles gratis til alle husstande i postnr. 3310 samt i Kregme Syd

Rundt
om
Ølsted

Velkommen Kregme Syd

Lige siden starten på Rundt om Ølsted, har vi valgt at satse på postnr 3310 som distributionsområde. Grunden til dette har været, at Kregme sogn, som vi i mange henseender samarbejder med, ikke er særlig homogent, men slanger sig syd og øst om Frederiksværk som en banan, fra Kregme Kirke og helt til Auderød. Denne mærkværdige sogneinddeling stammer helt tilbage fra Classens tid og burde måske have været ændret for længe siden.

For nylig fik redaktionen en forespørgsel fra Ølsted Skole. Efter den nye skoleordning ville Kregme Syd (den nye udstykning syd for rundkørslen) blive inkluderet i skolens optageområde. Det ville være praktisk, hvis eleverne fra dette område og deres forældre også fik bladet tilsendt.



Nu havde vi på redaktionen luftet planer om, at skolens ældste klasser måske kunne – i forbindelse med danskundervisningen – selv skrive indlæg til bladet. Vi så frem til denne plan, så skolens forslag gav god mening. Vi fandt så en løsning, som indebærer et tilskud fra Kregme Menighedsråd, så nu er I med Kregme Syd – **velkommen til!**

NB

Husk lige Borgermødet onsdag den 28. august kl. 1900.

Din lokale bedemand i Ølsted

Arresø Begravelsesforretning

Amtsvejen 13, St. Lyngby
3310 Ølsted
47 74 99 00



Michael Jensen

Lilli Beraki

Erling Kjær

Bjarne Frederiksen

MJ **Bedemand**
Michael Jensen



**FÅ TJEKKET DINE
VINDUER GRATIS AF DIN
LOKALE GLARMESTER
- DET ER KLART!**

- Optoglas energi-forsats løsninger
- Termoruder
- Butiksrunder
- Interiørglas
- Bruseafskærmning og døre
- Hærdet og lamineret glas
- Montering af døre og vinduer
- Alu facader og omlægning af Ruko låse



VINDUESTJEK.DK



Døgnvagt tlf. 21 48 08 20

**Få TGI-profiler
varm kant på termoruder
- uden merpris**

KANONPRISER

Scan - og læs mere på vores hjemmeside

Per Sørensen • Syrevej 17 • 3300 Frederiksværk
Tlf. 47 72 42 48 • Fax: 47 76 03 00
per@glarmester-soerensen.dk
www.glarmester-soerensen.dk





Ølsted Madmarked

Af Torsten Schnieber

Borgerforeningen er om sig og ryster det ene forslag efter det andet ud af ærmet. Hvorfor ikke prøve at præsentere hvad bønderne, jægerne, fiskerne, skovfolket og andet godtfolk, som dygtige husmødre kan få ud af det, der hentes op af jorden, vandet og skovbunden.

Det er blevet til Ølsted Madmarked, som løber af stablen **søndag den 15. september kl 1200** på "Kællingetorvet".

"Kællingetorvet" er en gammel lokal betegnelse for det sted i byen, hvor kvinderne mødtes om brønden – for sådan en var der engang på pladsen mellem kroen og Byvej. I Borgerforeningen synes man, at det gamle morsomme navn burde genoplives – ikke mindst fordi det er unikt for Ølsted og fordi "Vi er ikke som de andre – vi er noget for os selv."

Halsnæs Kommune, som ejer området, har givet sin tilladelse til at "reservere "Kællingetorvet", så nu er navnet vel næsten officielt. Fødevarekontrollen er konsulteret og beredskab og politi er underrettet.

Og hvad kommer der så til at ske?

Efter høstgudstjenesten vil Ølsted Folkedansere tiltrække sig opmærksomheden med deres flotte dragter. Jagtforeningen vil friste med smagsprøver på røget dyrekølle og Skovlauget vil præsentere spiselige svampe hentet i St. Lyngby Skov. Fiskerne vil byde på Konksnegle og nogle af vore dygtige lokale kokke vil vise, hvad man kan med de lokale råvarer. SuperBrugsen frister med frugt og grønt og lur mig om ikke slagteren tager en pose godbidder med. De flittige damer i Menighedsrådet vil sælge kaffe og lækkerier til fordel for Sognets Julehjælp og der arbejdes på yderligere tiltag.

Skovlauget arrangerer – under kyndig vejledning – en svampetur **tirsdag den 17. september kl 1700**.

Alt i alt en skønsm blanding af smagsprøver og salgsmesse. Det prøver vi og ser om det vil være med til at samle byen i lighed med andre tiltag fra borgerforeningen.

Læg vejen forbi – og giv os dit besyv med, og det bliver dejligt vejr, siges der.

Konfirmation i Ølsted Kirke Kristi himmelfartsdag 2019

ved sognepræst Tina Folke Drigsdahl

Foto: Peter Rahbek

Paulus skriver i sit Første Brev til Korintherne:

"...vel er ordet om korset en dårskab for dem, der fortabes, men for os, der frelses, er det Guds kraft – der står jo skrevet: De vises visdom vil jeg ødelægge, de kloges klogskab vil jeg tilintetgøre. Hvor er de vise henne, hvor er de skriftkloge, hvor er denne verdens kloge hoveder? Har Gud ikke gjort verdens visdom til dårskab? For da Gud i sin visdom ikke ville, at verden skulle kende ham gennem sin egen visdom, besluttede Gud at frelse dem, som tror, ved den dårskab, der prædikes om". (1 Kor 1,18-21).

Prædiken:

"Jeg vil gerne lære om værdierne, men ikke gennem nogle tudsegamle vers, som jeg ikke kan sætte mig ind i", sådan lød svaret, da en unge pige for noget tid siden blev interviewet i forbindelse med hendes konfirmation i Humanistisk Selskab. En hver er salig i sin tro – eller ikke-tro – og der går ikke skår af kirken, fordi nogle vælger den fra. Man kan måske bare ærgre sig lidt over, at dybden og rigdommen i de tudsegamle vers ikke anerkendes med den begrundelse, at de vers *"kan jeg ikke sætte mig ind i"*. For hvis vi virkelig ønsker at blive klogere på, hvad det vil sige at være et menneske, så kræver det, at vi sætter os ind i *også* – eller måske *netop* – ord og tanker, der forekommer os fremmede.

Vi fejrer en kirkelig, kristen konfirmation her i dag. Det er en dag, som både børn og voksne har set frem til i årevis. Måske har vi – hverken børn eller voksne – helt vidst, hvad vi har glædet os til og været så spændte på. Andet end at dagen i dag er et krydsfelt mellem det, der har været – barndommen – og det, der skal komme – et voksenliv. I dette krydsfelt tilsiges I konfirmander en ubrydelig, ubetinget kærlighed – både ved konfirmationen her i kirken og siden, når der holdes fest med familie og venner.

Konfirmanderne har gået til præst i et lille års tid. De – I – er kommet i kirke og I har fulgt undervisning. I har dermed måttet lægge øre *også* – og *netop* – til de tudsegamle vers, der findes i de bibelske tekster. Og jeg er helt med på, at hvor I er i livet lige nu, er det ikke alt, der er trængt ind... jeres hoveder, kroppe og hjerter er optaget af så meget andet i de her år, at man skal være heldig, hvis man i få, lykkelige øjeblikke får hul igennem til jer. Alligevel er I kommet. Her i kirken og i Rytterskolen. Og I har dermed mødt en verden, der på mange måder er anderledes end verden udenfor. For kirken rummer ganske rigtigt tudsegamle vers. Og ritualer, der for en umiddelbar

betragtning kan se ud som den rene dårskab. Hvad der bliver sagt og gjort her, *giver* ikke mening, hvis det måles ud fra klogskabens kriterier om nytte, magt og vækst. Tværtimod er vi i kirke og kristendom ofte henvist til ord og handlinger, der efterlader os med mærkeligt tomme hænder og med flere spørgsmål end svar.

Lige netop her går ateismen – og dermed også Humanistisk Selskab – galt i byen. For den kritik, der rettes fra det hold lyder, at kirke og kristendom sætter Gud som svaret på alle menneskets spørgsmål og lader Gud være den ubekendte faktor, der får alle livets regnestykker til at gå op. Men så enkelt og så banalt ser kirke og kristendom ikke Gud. Tværtimod lader de tudsegamle vers Gud forblive et *stadigt spørgsmål*.... De bibelske tekster lader ikke Gud falde til hvile som et facit, vi kan sætte to streger under. Sagt på en anden måde; ateismens religionskritik kan være nok så berettiget, men den er for intet at regne i forhold til den selvkritik, der møder os i de bibelske tekster. Hver gang vi mener at have fundet et svar, – eller en *"værdi"*, som den unge pige sagde det – så udfordres vi i de bibelske tekster af atter andre spørgsmål og af atter



andre værdier, perspektiver og muligheder. Det kræver derfor en enorm tålmodighed at træde ind i kirkens og kristendommens rum. Det kræver ydmyghed. Og mod. Mod til atter og atter at lade vores viden og vished udfordre.

En tysk teolog, Dietrich Bonhoeffer, skrev, da han sad fængslet under Anden verdenskrig, en række breve. Verden var gået fra forstanden og man kunne da vælge at se al ulykken som en Guds straf for menneskelig synd; det ville jo være nemt og bekvemt sådan at give Gud ansvaret. Men Bonhoeffer – og andre med ham – valgte ikke dette lette svar på tidens svære spørgsmål. I stedet rettede man blikket mod mennesket selv. Mennesket måtte blive myndigt, det måtte lære at leve uden arbejdshypotesen Gud. I et af sine breve fra fængslet skrev Bonhoeffer, at *”den myndige verden er mere Gud-løs og dermed måske netop mere Gud-nær end den umyndige verden”*. At verden kan være *Gud-løs* og *Gud-nær* på samme tid er et udsagn, det – ganske rigtigt – kan være svært *”at sætte sig ind i”*. Det lyder umiddelbart selvmodsigende og skørt... som den rene dårskab.

Her kan den Kristusskulptur, konfirmanderne og jeg så på en udflugt til København måske være en hjælp. Vi besøgte en smuk forårsdag Vor Frue Kirke og så blandt andet Bertel Thorvaldsens store Kristusskulptur. Kæmpestor er den placeret i en forgyldt niche bag alteret i kirken. Den opstandne Kristus står med let sænket hoved, med arme ned langs kroppen og åbne hænder, idet han træder





ESTRIDS PLEJE

- muligheder frem for begrænsninger



Tlf. 47 92 45 09

www.estridspleje.dk

Godkendt leverandør i Halsnæs, Gribskov og Frederikssund Kommuner

Massageriet

Akupunktur - Massage 

Akupunktur afhjælper bl.a.

- Tennisalbue
- Frossen skulder
- Piskesmæld
- Hælsore
- Iskiassmerter
- Knæsmarter

Flere private sundhedsforsikringer og "danmark" giver tilskud til behandling med akupunktur udført af en Registreret Alternativ Behandler (RAB).

Massageriet tilbyder også fysiurgisk massage og sportsmassage.

Mulighed for onlinebooking



Massageriet AcuNord

Akupunktur - Massage
v/ Nicolai Hedelund
Akupunktør (RAB)
Lægeeksamineret fysiurgisk massør

Havnevej 1 · Frederiksværk
www.massageriet.dk
40 38 55 99

et skridt tilbage. Damen, der viste os rundt, sagde: "Hun gør plads for os".

Det er et meget enkelt og samtidig et meget smukt udtryk for, at verden kan være Gud-løs og Gud-nær på samme tid. Hvis vi altså forstår Gud som *den, der gør plads for os*. Allertydeligst tilsiges vi dette i dåben. Dér skænkes vi en plads i verden... et kærlighedsrum at vokse fra og blomstre på Denne plads ... dette rum ... må vi med tiden tage myndigt vare på.

Den sidste dag, I konfirmander var til præst, bad jeg jer om at besvare Danmarks Radios kandidattest. Man kunne mene, at dét intet har med konfirmationsforberedelse at gøre, men i sin tid var konfirmationen i bogstavelig forstand en overgang fra barn til voksen. Ikke at man da fik stemmeret, men man var godt på vej til det. Jeg ville gerne – og vil gerne – at I forstår, at også I om ganske få år får en formel og juridisk myndighed til at stemme. Derfor bad jeg jer besvare kandidattesten og I gik med stor koncentration til opgaven. Enkelte af jer legede med tanken om, at man jo kunne sætte sit kryds ved den nye dreng i klassen. Det står enhver af os frit. Men ansvaret for den verden, der måtte blive resultatet af et sådant valg kan i givet fald ikke tilskrives andre end os selv.

Det kan føles overvældende, når vi tilkendes en myndighed til at træffe valg. Vi voksne har i mange år ikke valgt særligt klogt. Dét står klart, når retorikken i den politiske debat lyder så skinger og stupid som tilfældet er. Og det

står klart, når verden lider under, at vi ikke tager nænsomt vare på den. Vi voksne må forsøge at gøre skaden god igen. Men det ændrer ikke på, at der ligger en enorm opgave foran jer konfirmander i forhold til at tage vare på – og skabe – en verden, hvor der er plads til alle mennesker uanset race, religion, køn og overbevisning.

En sådan plads er vi i og med den kristne dåb allerede skænket. Konfirmationen i dag bekræfter dette løfte, når I konfirmander på ny tilsiges, at selv hvis det i livet kan føles som om, I står med tomme hænder og med flere spørgsmål end svar, så er I dog én gang for alle givet en plads, en verden, et kærlighedsfællesskab, et livsrum. I vil aldrig være alene i denne verden.... for nok er Gud som Thorvaldsens Kristusskulptur trådt et skridt tilbage. Men verden er af den grund ikke *Gud-løs*. Gud er os nær *i og med verden*. Det er svært "at sætte sig ind i"... og at tro. Men I er godt på vej. Uge for uge har I lyttet til de gamle vers. Bliv ved med at lytte – livet igennem – og giv dermed plads i jer selv og plads til andre.... *også – netop* – til det, I ikke forstår. Tag vare på den vidunderlige verden, I er givet. I tillid til, at der – først og sidst – er taget vare på jer.

Lov og tak og evig ære være dig vor Gud, Fader, Søn og Helligånd, du, som var, er og bliver én sand treenig Gud, højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed.

Amen.



K
Coiffure

Din lokale
Frisør &
Hudplejeklinik

Spar
20%
på den
1. klipning

Følg os på **facebook**
- konkurrencer, gode tilbud,
inspiration og meget mere...

Byvej 7A, 3310 Ølsted | 47 74 21 11
K@kcoiffure.dk | www.kcoiffure.dk



Klinik for fodterapi
v/Jeanette Madsen

STATSAUTORISERET
FODTERAPEUT

Nørregade 12
3300 Frederiksværk
Tlf. 27 81 04 96

Nem
handicap
adgang

Konfirmationer

Foto: Maria Schou Petersen

Kr. Himmelfarts dag den 30. maj 2019 kl. 10.00

v/Tina Folke Drigsdahl:

Caroline Bruun Petersen
Emilia Bech Jensen
Freja Hovgaard Jensen
Laura Riber Pallesen
Lærke Grønbech
Patrick Bager Rohof
Pernille Søs Sommer
Signe Svendsen
Theis Juul Trudslev Christensen



Kr. Himmelfarts dag den 30. maj 2019 kl. 12.00

v/Tina Folke Drigsdahl:

Camilla Margrethe Skjødt
Charlotte Funk Pihl
Lærke Egemose Hansen
Magnus Anton Grundtvig
Magnus Wendler Birkemark Mortensen
Marie Harvig
Mie Xiang Mariendahl Nielsen
Mille Gaardsvig Holt
Nikolai Kramer Wackers
Rasmus Brandt
Tea Louise Meling Lauersen





Konfirmation den 9. juni 2019
Robin Holger Lycke Gad



Velkommen i *din* Brugs



Brian kramer - Uddeler

Super Brugsen ØLSTED ÅBENT 7-20.45
ALLE DAGE OGSÅ SØN- OG HELLDAGE



En annoncør fortæller



Her er det ikke bare
Fisken der er frisk

Af Torsten Schnieber – Foto: Jørgen Rasmussen

Det er personalet også!

Den efterhånden meget populære fiskeforretning på havnelinien i Frederiksværk er bestemt et besøg værd. På en almindelig hverdag i sommerperioden kan man godt belave sig på ventetid før ens nummer kommer ud, men både kunder og personale tager det med godt humør.

Der udveksles mange bemærkninger, opskrifter og forslag henover disken, mens de mange lækkerier i hurtigt tempo skifter hænder. Vi har anbragt os i det gemytlige hjørne, hvor der bl.a. diskuteres om der nu er hanrejer i salaten og om farsen måske skulle være gået i fisk.



Der er god stemning i butikken på havnen i Frederiksværk, - og det vrimler med fristelser i køledisken fra den lækreste varmrøgede laks til pebermakrel og salater i alle afskygninger, og der er ikke noget at sige til, at der her på stedet produceres mundvand i lange baner.

Frederiksværk Røgeri laver det hele selv efter gode gamle håndværksmæssige principper, så det er noget man er stolt af og god til der på stedet, hvor ikke bare duften, men også fornemmelsen af kvalitet, der mærkes hos både personale og kunder.

Og lige nu er der ekstra gode tilbud på disken, for i denne måned kan Frederiksværk Røgeri fejre sit 25-års jubilæum, hvilket sker med ekstra gode - og ekstra lækre tilbud - som kulminerer den 24 august, hvor der fejres jubilæumsfest og åben havn. Den dag bliver der gang i den, så sæt lige en fiskekrog i kalenderen. Den 24 august Net op, som man jo siger på havet.

A watercolor illustration of a red wooden building with a white roof and a chimney, representing the Frederiksværk Røgeri. The building is surrounded by people and boats, suggesting a busy harbor scene. In the top right corner, there is a circular logo with a black snake-like figure and the text "FREDERIKSVÆRK RØGERI".

Havnelinien 11 • Frederiksværk
Tlf. 47 72 21 70 • www.rogeri.dk

Åbningstider:
Hver dag kl. 10-17



Spejder i gamle dage

Af Hanne Rasmussen – Foto: Jørgen Rasmussen, private, avisudklip og fra nettet



I nr. 27 fortalte Signe og Astrid om at være spejder i dag. Hvordan var det så før i tiden? Det ved Jens Mortensen, som var spejder i 40erne.

Jens er født i 1929 på gården 'Springforbi', som næsten ligger på hjørnet af Frederikssundsvej og Ølsted-

vej. D.v.s. at Jens hørte til i Kregme – men bor nu i Ølsted.

Sådan startede det

I 1940 blev Kolthoff Nielsen sognepræst i Kregme og Ølsted sogne. Kolthoff kom fra en stilling som generalsekretær hos KFUM-spejderne i Danmark, så det var naturligt, at han startede De Grønne Spejdere i området. Jens blev spejder sammen med drenge fra både Kregme og Ølsted, der var tre patruljer, den fra Ølsted hed 'Vildænderne'. Hvorfor blev han nu tilknyttet Ølsted, når han



Indgangen til Ølsted-lejren

egentlig hørte til i Kregme? Jo, han var jo halvt ølsteder, som Jens udtrykker det – og i øvrigt kendte han drengene her.

Patruljemøderne foregik i Ølsted bageri og konditori på Stationsvej hos bager Holbek (som intet har med Holbek Jensen at gøre). Bagerens drenge, Palle og Aksel, var



Landslejren i Sønderborg 1946

også spejdere. Og så foregik møderne altid om mandagen, for så fik de lov til at spise alt det wienerbrød, som ikke var blevet solgt om søndagen. Det var jo dejligt, mindes Jens.

De lærte naturligvis det, som spejdere skulle: at lave knob og træne til spejderprøver. Men han indrømmer, at patruljemøderne ikke gik helt efter reglerne. Det blev nok mere pjat og tossestreger. De var omkring otte drenge – og de var nogle spasmagere.

Lejrene

De var på weekend- og sommerlejre, og det var stort.

En gang skulle de på sommerlejr ved Kulhuse. En af ølsteddrene fandt på, at frem for at cykle derover, kunne de tage hans fars båd og sejle – og det gjorde de! Havde det været i dag, var det kommet på forsiden af Ekstra Bladet, at en flok drenge roede alene og uden redningsveste. Men de kom både frem og tilbage, og der var ingen der sagde noget til det.

Jens fortæller: "I 1943 var vi på lejr ved Selsø i Hornsherred lige ud for Eskilsø, som vi roede over til hver dag efter mælk.



Kolthoff Nielsen står foran de danske, svenske og norske faner

Holbek Jensen var kommet til Ølsted skole året før. Kolthoff Nielsen havde taget ham med på lejren i håbet om, at han blev spejderleder. Det gjorde han nu ikke; men han lærte alle os drenge at svømme på den lejr. Vi sprang i vandet fra en anløbsbro. Holbek lavede nogle trækors med sten i, som han smed i vandet, så dykkede vi ned efter dem. Det var nok godt, at vores forældre ikke så det – men vi kom da op igen alle sammen. Han var fantastisk på den tur.

I 1946 var jeg på landslejr i Sønderborg. Der var 10.000 spejdere, kun drenge. Det var med fanemarch ud til Dybbøl Banker, alt var jo meget nationalt lige efter krigen med trommer og faner. Vi fik besøg af kronprinsen, den senere kong Frederik IX.

Forår og efterår lå vi ikke i teltlejre, men her var lejrskolen i St. Havelse, samt Parkov Kolonien på Hvide Klint i Kregme, her sov vi indendørs på madrasser.

Landslejr i Sverige

I 1947 var der landslejr i Sverige med et repræsentationshold på 25 fra Danmark, og vi var to herfra, der var heldige at komme med. Det danske hold samledes nogle weekender i Ermelunden. Vi skulle øve os i at bygge et tårn, der skulle ligne Odinstårnet. Det oprindelige Odinstårn i Odense blev under krigen sprængt i luften af tyske håndlangere.

Så kom dagen da vi skulle af sted. Vi rejste med toget til Malmø, hvor vi overnattede på en skole. Næste dag med toget til Stockholm, hvor vi var én dag og så de ting som 'historieinteresserede' danske børn den gang skulle vide noget om: Storkyrkan, Christian II og Det Stockholmske Blodbad. Næste aften kørte vi videre til Nordsverige til byen Sollefteå, hvor lejren lå ved Ångermälven.

Vi kørte sammen med spejdere fra hele Europa. Vi kunne ikke tale sammen – men vi kunne synge sammen, det var hyggeligt.



Grev Folke Bernadotte



Salon Søs

47 74 96 60

Hovedgaden 26, 3310 Ølsted

Var det ikke her,
din annonce burde
have været?

Rundt
om
Ølsted

Arresøens VVS

Gas- og oliefyrrservice
V/ Aut. VVS-Installatør

Stig Hansen

Tlf. 20258401 & 47748400



Din lokale boghandler i Halsnæs
bøger ♥ kontorartikler ♥ spil
Altid en gaveidé til børn og voksne

Frederiksværk

Nordcentret • Nørregade 38 • 3300 Frederiksværk • Tlf 47 52 40 01

Husk den nye kalender

Søren Knudsen ApS

Varmepumpe, salg og service



TILBUD:

Daikin FTXM25M

før 15.698 **NU KR 14.234,-**
Incl. standard opsætning og moms



soeren@knudsen.link • Anekærvej 32 • Ølsted • T: 45 20878854 • Soeren@knudsen.link • www.knudsen.link

ØLSTED Pizzeria & Grillbar

www.olstedpizzeria.dk



NYT MENUKORT
NU OGSÅ

- Deep Pan Pizza
- Mega Burger (350g)
- Pasta Fettucini
- Café Sandwich
- Café Burger

Åben alle dage kl. 12.00-21.30

Tlf. 47 77 79 76

Ring og bestil, så er maden klar, når De kommer



Frederiksværk Motionscenter

ALTID GRATIS INTROTIDME VED INDMELDING



Motion
er noget
vi leger

20 TIMERS
ÅBENT
HVER DAG

Følg os på...



Frederiksværk Motionscenter

Nordsjællands hyggeligste Motionscenter

Akacievej 1 - Skovbakken - 3300 Frederiksværk

Tlf. 4772 5909 - www.frv-fitness.dk

Grev Folke Bernadotte var lejrleder for hele lejren i Sverige. Han ledede under 2. Verdenskrig "De Hvide Busser" som var Røde Kors mærket. Han hentede de danske og norske fanger hjem til Sverige fra de tyske fangelejre, han var en strunk officer, gik altid med en ridepisk.

Nogle af de norske og danske spejdere havde pårørende, som han havde hentet hjem, og der blev holdt en lille sammenkomst, hvor de kunne takke ham for, at han havde fået deres kære hjem.

Året efter (1948) blev han snigmyrdet af jøderne i Jerusalem, da han var fredsmægler for FN.

En aften var vi inviteret ind til byen af bystyret for at se noget og spise på en militærkaserne. Inden for døren stod en stor trækasse med knækbrød, som soldaterne forsynede sig med. Det havde vi aldrig set før.



Det er Jens i midten



De svenske lotter, som stod for maden i Landslejren i Sverige

Da det var lige efter krigen skulle man søge om at få valuta – og vi fik bevilget kr. 25,00 hver.

En af kammeraterne var skrædderlærling, så for at tjene lidt ekstra, syede han knapper og hæfter i for de andre i lejren.

Slut med spejderlivet

Da jeg blev 18, var der andre ting der trak mere end spejderlivet.

Helt glemte jeg det dog ikke, for da min søn blev grøn spejder i Frederiksværk, var jeg i bestyrelsen i en periode, og jeg har da stadig glæde af de ting, jeg lærte den gang. Jeg er god til at orientere mig, det ligger i blodet endnu, kan f.eks. finde verdenshjørnerne ved at se på fritstående træer. Da vi oftest har vestenvind, vil træernes grene tvinges mod øst. I dag taster man bare koordinaterne ind på mobiltelefonen, og så viser den vej.

Ja, sådan var det at være spejder i 40erne" slutter Jens.



Den danske lägerstaben överlägger. Längst till höger sekretär Damkjär.

Uddeler Brian Kramer

SuperBrugsens nye mand i træsko

Af Hanne Rasmussen – Foto: Jørgen Rasmussen

Fra 1. juni overtog Brian Kramer førertrøjen i SuperBrugsen Ølsted.

Brian er 48 år og gift med Tine. De bor i Helsingør, har tre voksne børn, hvoraf en stadig bor hjemme.

Brian er opvokset i Viborg, men kom til Sjælland i 1990. Da han mødte Tine, blev han hængende, som han udtrykker det.

Brian har været lidt omkring inden for COOP. Han er udlært i OBS i Herning. Da han flyttede til Sjælland var det også for at være i OBS varehusene, var bl.a. med til at åbne den i Hillerød i 1992. Herefter blev det SuperBrugsen i Hundested, rundede lige Brønshøj. Fra 1999 til 2003 var Brian uddeler i Hundested, så trak byen lidt igen, og han blev uddeler i Vangede; men det landlige lokkede alligevel mest, selvom Vangede er en mellemting af by og land, så Græsted blev næste stop indtil 2012. Smidstrup Strand blev besøgt, Græsted er blevet rundet inden han tog til Osted – og nu altså Ølsted.

Brian er kommet en del 'i huset'. Dels har han familie i omegnen, og dels var der et godt samarbejde butikkerne i mellem. Hvis en butik lige var udgået for en vare, kunne man næsten altid låne hos en af de andre.

Brian har bevæget sig meget i Nordsjælland – og har endda været i Ølsted før. For 24 år siden hjalp han daværende uddeler Martin Klit med ibrugtagning af EDB. EDB er i det hele taget en af Brians spidskompetencer. COOP skal have et nyt system, kaldet COOPone. Brian er udnævnt som ambassadør på projektet, så kollegerne



Uddeler Brian Kramer

kan ringe til ham og få hjælp. Det er et internt system, og som kunder kommer vi ikke til at mærke noget til det. Det skulle dog betyde, at der forhåbentlig vil være færre kassenedbrud.

Et naturligt spørgsmål – synes jeg: Hvad vil du gøre for vores Brugs?

"Jeg vil gerne få den til at vækste, sørge for at der er masser af varer på hylderne. Der skal også ske lidt mere på Facebook med eksempelvis flere 'Ja-tak-tilbud', og lidt mere sjovt i butikken. Personalet skal være synligt og jeg vil være meget synlig som uddeler, man vil ofte kunne møde mig.

Bestyrelsen og jeg pusler med nogle hyggeaftener, måske en 'bobleaften for pigerne', lidt portvinssmagning og hvad vi ellers kan finde på.

Der kommer snart 'scan og betal' (det er muligvis kommet når bladet udkommer). Kunderne skulle gerne opleve, at der er en rigtig god stemning i butikken. Det er noget af det, jeg prioriterer meget højt.

Der er noget særligt over Ølsted, det er et super dejligt sted, sådan lidt ude på landet, og alligevel tæt på alt. Og jeg er så langt nede på jorden, som jeg næsten kan komme (siger Brian med et glimt i øjet og viser mig sine træsko).

Jeg vil gøre mit til, at SuperBrugsen bliver meget i retning af, hvad den var i 'de gode gamle dage'. Jeg møder almindeligvis tidligt, for jeg kan godt lide at være den, der åbner døren om morgenen."

Bladet siger velkommen til Brian, 'manden med træskoene', og ser frem til et godt samarbejde.



SuperBrugsens uddeler og afdelingsledere

CarPeople
VI SERVICERER DIN BIL



Udlejning af biler fra kr. 299,- pr. dag

Kom ind og hør nærmere eller se mere på www.bilhuset-kroman.dk

Åsebro 30 • 3300 • Frederiksværk
Tlf. 47 72 03 92
Carsten Kroman

CarPeople
VI SERVICERER DIN BIL

Medlem af  Deres garanti



Begravelsesforretningen v/ Lone Møller
Johannes Bendtsen - Lone Møller

4774 92 00

Tillid - Tryghed - Respekt - Nærvær

Møllevangsvej 36 • 3300 Frederiksværk
www.bedemand-lonemoller.dk

FRUGT & GRØNT



SB Grønhandel
FRISK FRUGT OG GRØNT HVER DAG

Ditte Gravgaard
Frukt og grønt leder

SLAGTEREN



SB Slagteren
DIN LOKALE SLAGTER

Spørg bare!
Vi er professionelle - vi kender svaret



Brian Kramer - Uddeler



ØLSTED

ÅBENT 7-20.45

ALLE DAGE OGSÅ SØN- OG HELLIGDAGE



Kirkerne omkring Arresø

Ramløse Kirke

Af Torsten Schnieber – Foto: Michael Porsager, Torsten Schnieber

På vores vej aved om Arresø er vi nu nået til Ramløse, som ligger markant på den nordlige side af søen. Det er tydeligt, at Ramløse Kirke meget tidligt i middelalderen, har udgjort et gejstligt magtcentrum i regionen, idet Roskildebispens, som besad en fogedgaard i netop Ramløse, ifølge Saxo blev dræbt her i 1139.

Kirken er, som de fleste middelalderkirker, bygget på en grund, der er synlig på meget lang afstand, selvom den fra begyndelsen ikke burde imponere. Formentlig – og bedømt fra de mange oldtidsminder på egnen – har der nok været en tidlig trækirke, før man begyndte at bygge den første stenkirke, som stadig kan anes i den allerstligste ende af koret.

Det meget markante kirketårn er bygget af kamp, men om det er underlaget, byggemåden eller den meget omtalte trolde, der er skyld i, at tårnet flere gange er styrtet sammen, senest i 1656, hvor den vestligste del af kirkeskibet samt våbenhuset blev ødelagt, vides ikke.

Når man ankommer fra vest via den meget velholdte kirkegård, bemærker man måske et gravsted, som tilhører den berømte komponist Vagn Holmboe og hustru Meta May Vagn Holmboe. Stenen afslører – for en nørd – en sproglig fejltagelse.



Normalt siger man, at kunstnere omtales i "bestemt ental" eks. Maleren Peter Hansen, i modsætning til maler Peter Hansen. Dette fremgår også af stenen, hvor Vagn Holmboe er nævnt som "Komponisten Vagn Holmboe", mens hustruen blot benævnes "Billedkunstner Meta May Vagn Holmboe". Om der her er tale om en bevidst diskrimination, ved vi ikke, men billedkunstneren Meta May vender vi tilbage til.



Indenfor i våbenhuset vil man bemærke en meget stor gravsten over den kendte digter Ludvig Holstein, som er gravlagt her på kirkegården. Kirkens personale forsøgte uden held at få kirkeautoriteterne til at tillade en eller anden prominent placering. Herefter – og under håb om tilgivelse – blev stenen opsat i våbenhuset, hvor den har stået nu i mange år.

I 1838 afleverede Christen Købke den altermtavle, som kirken havde bestilt året før. Christen Købke anses i dag for at være en af de største guldaldermalere, og hans motiv er Jesus, der belærer Nikodemus mens en tredje person blot anes. Visse mener, at denne person nok må være





billedkunstner Meta May Vagn Holmboe, der sammen med sin mand Vagn Holmboe er gravlagt på kirkegården,

Prædikestolen er fra 1635 og fremstår i umalet træ. Der har muligvis været en smule maling, men i så fald er den omhyggeligt fjernet. Den eneste farve der ses, er på lydhimlen, hvor fredsduen er malet hvid. Selve himlen er ophængt med enkelt kæde, og på forespørgsel fra præsten, blev det oplyst, at den vist aldrig har været sikkerhedstestet.

Det siges, at det er grunden til at præsten prædiker fra gulvet, men det passer nok ikke.

biskop Saxe Jensen. Der findes ikke andre altertavler malt af Købke, så det smukke – nærmest rembrandtske maleri er unikt.

Den flotte sengotiske ramme er samtidig.

Altærtæppet og antependiet er inspireret af pinsens fortælling om ånden og lyset, der spredes over jorden og er tegnet af den omtalte





Europæisk Fodbold i USA

Af Hanne og Jørgen Rasmussen

Vi har været tre uger i USA. Vi havde mange store og gode oplevelser; men det vi vil fortælle om her, er forskellen på, om man går til fodbold i Danmark eller USA.

Vi besøgte vores søn Flemming, som er bosat i en forstad til Charleston i South Carolina med sin familie.

Flemming træner drenge på 13-14 år i europæisk fodbold, som kaldes Soccer i USA – amerikansk fodbold kaldes Football, hvilket er lidt forvirrende.

Når Flemming træner drengene, kører han mindst en time hver vej, afhængig af, hvor de har fået tildelt baner. Drengene bor selv typisk langt væk, nogle kører endnu længere end Flemming for at træne.

Drengene havde vundet statsmesterskabet i South Carolina og havde derfor kvalificeret sig til de regionale Sydøst Mesterskaber, som blev afholdt i Austin i staten Texas. Her var de kommet i pulje med mestrene fra Arkansas, Oklahoma og North Carolina.

Det skete, da vi var på besøg. Det skal lige bemærkes at Austin ligger ca. 2.000 km fra Charleston, og er en køretur på godt og vel 19 timer.

Det siger sig selv, at det bliver en dyr fornøjelse at deltage i stævnet.

I Danmark ville man lave en fælles bustransport, hvis man skal langt væk. Desuden ville man nok bede nogle forældre tage med som hjælpere. Man ville prøve at skaffe penge på forskellig vis, måske ved at give spillerne forskellige muligheder for at tjene penge. Alle skal have mulighed for at deltage.

Men sådan er det ikke i USA. Her kører – eller flyver – hver forælder med sit eget barn. I dette tilfælde var der kun én spiller, som ikke havde forældre med. Vi formoder, at han rejste sammen med en af de andre drenge, som minimum havde én forælder med,

Spillerne skulle tjekke ind om tirsdagen og spille onsdag,

torsdag og fredag. De vandt 1 kamp, spillede 1 uafgjort og tabte 1, så de tog hjem fredag. Havde de vundet alle kampe, kunne de tidligst tage hjem søndag. Med fly ville de være hjemme samme dag. I bil ville det tage et par dage. Forældrene skal tage ferie for at være med – og det har man ikke meget af i USA

Hvad koster det så at spille fodbold i USA?

Selve træningen koster 1.600\$ for en sæson, det er ca. 10.485 kr., hvilket vil sige 20.970 kr. for et år.

Derudover skal forældrene købe spillertrøje, shorts og strømper, så holdet er ens klædt på. Dette hold kaldes for Traveling Soccer, d.v.s. at de er mere eller mindre på elite-niveau, hvilket betyder, at der spilles 3-4 turneringer om året i andre delstater. Her betaler forældrene for hotelophold, transport, mad m.m.

Som træner får Flemming af klubben 800\$ om måneden for at træne et hold, det er ca. 5.250 kr. Han får også kørepenge til den slags kampe foruden hotelophold betalt; men er altså den eneste, der får kompensation fra klubben.

Desuden er der nogle forældre, som beder Flemming om at give deres søn enetimer, hvilket skal betales udover.

Vi kørte med Flemming til Austin i Texas og fløj tilbage. Man kan ikke flyve direkte, men skal mellemlande i Houston. Vores billetter kostede 2.147 kr. pr. person.

Ganske vist er benzinen i vores terminologi billig (det mener amerikanerne ikke) den koster knap 5 kr. literen – men alligevel.

Det er altså en dyr fornøjelse at spille fodbold (Soccer) i USA.

Man kan dog spille på et lavere niveau, det kaldes "recreation". Rec står for recreational, hvilket er fodbold på et mere 'bredde-agtigt' niveau, det koster ikke helt så meget, men er stadig dyrt i forhold til vores.

Flemming pointerer at den danske foreningskultur er helt unik.

Vi har det nok meget godt i vores lille land. Vi gør vores bedste for, at alle kan være med i f.eks. en idrætsforening og deltage i kampe m.v.

PS

De der kender os ved, at fodbold ikke er vores stærke side, og vi må da også indrømme, at vi ikke så kampe, men var selvfølgelig i tæt kontakt med Flemming om udfaldet. Vi tog med for at få køreturen sammen med Flemming. Vi brugte tiden på at udforske Austin – og det var hyggeligt!

Den lokale Ølsted tømrer

- Alle reparationer indenfor tømrer- og snedkerarbejde udføres som 1. klasses solidt håndværk til konkurrencedygtige priser.
- Vi udfører alt indenfor om-, til- og nybyggeri for private og offentlige.
- Også forsikrings-skader
- Intet er for stort, intet er for småt.



bygaranti
www.bygaranti.dk

Tømrer & snedkermester

Kenneth Madsen

Ubberupvej 41, Ølsted • Telefon 40 63 95 52

Mail: tomrermadsen@hotmail.dk • www.tomrermadsen.dk

Ring og få en snak, om hvordan
I kan energioptimere jeres hus.

Tidligere arbejdspladser:

Lagermand i Brugsen

Af Hanne Rasmussen – Foto: Jørgen Rasmussen og arkivfoto

En af dem var Henning Hansen, han skulle dog først nogle omveje.

Henning er fra 1939, han og hans yngre bror blev født på Fabriksvej 8. Familien boede en periode hos drengenes morfar på Strøllille Møllegård, inden de flyttede til en lille ejendom i Skævinge. Senere købte forældrene en større ejendom i Sigerslevøster. Man skulle hjælpe til hjemme, og Henning skulle bestemte ikke være bonde som sin far og farfar.

Henning gik ud af skolen som 14årig, han ville være mekaniker; men han skulle være 16 år. Henning arbejdede på forskellige gårde i omegnen, bl.a. på Haugegård i St. Havelse hos Mariane og Peter Hansen.

Henning starter som mekaniklærling; men forældrene bliver skilt. Han vil ikke bo hos sin far. Hans mor har ikke plads til ham, og en lærlingeløn kunne ikke betale et lejet værelse, så Henning må droppe uddannelsen.

Henning vender tilbage til Haugegård, indtil han skal være soldat. Nu er Henning sikker på, at han skal være bonde, men et brækket ben i soldatertiden sætter en stopper for det.

Henning har altid gået til fodbold og gymnastik i Ølsted – og på dansegulvet får han i 1956 øje på en sød pige. Det er Anni, datter af brugsuddeler Henriksen – og det udvikler sig. Da Henning får sygeorlov fra militæret, besøger han sin faster og onkel i Ølsted – og ser ret ofte ind i Brugsen. Henriksen giver han lidt småjobs, såsom at underholde sin svigermor, hjælpe når der var status - eller regne dividende ud. Brugsmedlemmerne klistrede boner ind i en bog, hvorefter indkøbene skulle tælles sammen og dividenden regnes ud. Den var vist på 2%, som blev udbetalt efter generalforsamlingen.



Hollandsk vægt til måling af korns rumvægt (massefylde)



Efter soldatertiden var Henning på Frederiksværk Apotek, bl.a. som pillemeester, en spændende tid, siger han.

Henning og Anni blev gift i 1959. Henriksen bad Henning arbejde i Brugsen på lageret. Det var et krav at man kunne veje ind og veje ud – derom senere.



Grovvaredelen var en ufattelig stor forretning. Det var her fortjenesten lå, og de solgte alt:

Korn, foderstoffer, kunstgødning, selvbindergarn, tøj, seletøj til heste, grimer, gummistøvler, træsko, bladan, kønrøg, blåsten, frø, skrå til grisene. Der var vinduesglas, som lagermanden skar til, pakgarn og 4 forskellige slags tjære i løs vægt: finsk tjære, kultjære, tagtjære og karbolineum.

Tørvestrøelse til hønserierne. Der kom en lille jernbanevogn med store pakker med ståltråd omkring, de blev hejst op på kornloftet, når det var tømt, så kom folk og hentede, hvad de skulle bruge.

Der var hønsenet og kyllingenet i metermål. En dag kom en københavner, han skulle have så og så mange meter kyllingenet. Man ruller det ud og måler med en lang stok, der var cm på. Et par timer senere kom manden igen og sagde, at der var for lidt. Henning nægtede, manden holdt på sit. Henning sagde, at han ikke havde målt forkert, hvortil manden svarede: "Det har jeg heller ikke sagt."

I kælderen stod altid tre-fire samlede kakkellovne, for det solgte Brugsen også, foruden kakkellovnsrør, briketter, kul og koks. Mange gange blev der kørt 300 hl koks om dagen.

Der var alt i betonvarer, støbejern, mursten, tage, havefliser, masonit, bløde plader, cement.

Mange ting kom med banen, skinnerne gik helt op til lageret. Der blev lagt en rampe ud, så varerne kunne køres direkte ind. F.eks. kom der 500 poser cement á 50 kg, og vognen skulle være tømt til næste dag. En gang kom

to raske gutter her fra byen og ville hjælpe mig, fortæller Henning. "Nej, det skal I ikke, det er alt for tungt", sagde jeg. "Jo-jo, og vi kommer igen næste gang, du får cement", sagde de. "Jeg måtte give dem en bajer, og jeg så dem aldrig mere". Der kom en banevogn med cement en gang om ugen, senere to gange ugentlig, til sidst blev det leveret direkte.

Og brædder! Henning fattede ikke, de kunne sælge så mange brædder, som de gjorde. Folk kom med et mål i tommer, så spurgte man, om det var en dansk eller engelsk tommestok, hvortil folk svarede: "Det var en tommestok!" Men det skulle helst være en engelsk, for ellers var brættet for kort. En dansk tomme er længere end en engelsk. Brædder blev solgt i alen eller fod, altid i engelske mål.

Da byggeriet var på sit højeste, solgtes mange køleskabe, køkkener skaffede Brugsen også - alt kunne skaffes.

Op til jul kom en lukket jernbanevogn fyldt med appelsiner, de lå i kasser med to rum. Kasserne skulle gemmes, for bønderne brugte dem som hønsereeder.

Mel kom om efteråret med banen, og sukker i store mængder, især i syltetiden.

Der skulle som nævnt vejes ind og vejes ud. Når folk købte tjære, havde de selv spand med, skrå til grisene kom i egen sæk. Spande og sække skulle vejes før og efter påfyldning.

Men Brugsen købte også varer, f.eks. korn af bønderne. Det skulle vejes ind, og der skulle foretages måling af kornets massefylde ved hjælp af en hollandsk vægt (massefylde for tørt korn er højere end for fugtigt). Det



blev skrevet ned, at den gård havde afleveret så meget korn. Sedlen blev lagt ind på kontoret, hvorefter Henriksen eller kontordamen regnede ud, hvor meget bonden fik for det. Hvis han skyldte penge, skulle det trækkes fra beløbet.

Man kunne også få malet sit korn. Det blev hejst op på loftet og hældt ned i en slaglemølle, som kunne slå flyvehavre i stykker, hvilket en stenmølle ikke kunne.

Henning fortæller, at der var nok nogen, der troede, at når det var svigersønnen, der vejede ind og ud, så vejede han sikkert forkert - men det gjorde jeg ikke, siger Henning. Henriksen sagde: "De skal have, hvad de skal have - og ikke mere. Når du vejer ind, så er der dét, der er, ellers kan det hurtigt give underskud".

Henning siger, at han og Henriksen havde et virkelig godt forhold. I arbejdstiden var Henriksen chef, i fritiden var han svigerfar, det gav aldrig problemer.





I starten havde Brugsen ikke egen bil. Hver dag kom de fra banen med pakker, og spurgte om der var returvarer. Kartoffelhandler Georg Hansen kørte på grønttorvet hver dag – og hver dag havde han foderstoffer med hjem fra Frihavnen.

Vognmand Skov kørte varetur en gang om ugen. Derudover hentede han korn og andet hos bønderne og leverede større ting til dem efter behov.

Omkring 1962 sker der flere ting. Brugsen bliver bygget om, får egen bil og ansætter en chauffør; men han kan ikke klare at læse kornsækkene på 100 kg, så Henning bliver chauffør. Han kommer vidt omkring, kører til København og Frederikssund flere gange om ugen efter varer. I Farum bor nogle gamle ølsteder, som køber koks fra Ølsted, de skal også passes. Og nogle lokale bygherrer byggede huse i Kvistgård, der skulle byggematerialer til.

Da Mariendals Mølle i Frederikssund stoppede med at hente hvede og rug, påtog Brugsen sig det. Vognmand Vagn Sommer kørte med to biler til København hver dag i sæsonen. I starten blev det læsset med håndkraft, men snart investerede Vagn Sommer i en lift.

Brugsen havde både petroleum, almindelig og farvet benzin. I bagbutikken i den gamle butik stod en petroleumspumpe, den kunne kun pumpe 1 L op ad gangen. Folk kom med eddikeflasker og skulle have fyldt på. Håndvask fandtes ikke.

Tanken med den farvede benzin stod udenfor, den kunne pumpe 5 L op ad gangen - mindstesalget var 30 L.

Bønderne kunne købe farvet benzin, som var billigere, da den var afgiftsfri.

Om lørdagen var der fyraften kl. 13, bønderne kom med deres 30 liters dunke, nogle gange 5-10 minutter i 13, så kunne kl.

godt blive 14 før man var færdig, det var ikke populært – men alt for kunderne.

Man skulle have en speciel tilladelse til at sælge farvet benzin. Salget stoppede, da bønderne gik over til diesel.

Senere solgtes petroleum kun i 10 L dunke, som stod fyldte på lageret, det var meget nemmere. Det var vist BP, der kom med de fyldte dunke fra Hillerød.



For- og bagside af benzinnøgleskilt/tilladelse til at sælge farvet benzin

En gang om ugen kom en lastbil med varer fra FDB til både Ølsted, Kregme og Brederød – så man kan regne ud, at det ikke var dagligvarerne, der gik mest af. Man talte hver enhed af varer, og man kastede fra den ene mand til den anden fra vognen gennem lageret ned i bagbutikken. Det var et slæb.

De sidste tre år var Henning i butikken, foruden at han kørte varetur en gang om ugen - og varer til Filialen, når han skulle hjem til Anni i frokostpausen.

Efter godt 13 år siger Henning op i 1973. Arbejdslivet sluttede som chauffør for Rutana, som lavede alle former for brød. Fabrikken fusioneres senere med Schulstad, og kom til at hedde De Danske Brødfabrikker – men det er en helt anden historie.

Allan's Blik
TAGRENDER & INDDÆKNING

Tlf. 24 24 11 87


Allan Christensen
Blikkenslager

Vildrosevej 6
allanvvs@c.dk

ENTREPRENØR

Jan Sommer
Aut. Kloakmester

Tlf. 47 74 85 43
Mobil 40 14 96 97



Ølstedvej 7
3310 Ølsted

Bryllup

Foto: Maria Schou Petersen

Døb

Foto: Maria Schou Petersen



Tirsdag den 14. maj 2019:
Mia Overbeck Holmgaard-Dahlsen og
Kasper Overbeck Holmgaard-Dahlsen



Den 30. marts 2019
Barn: Laura Fensholm
Mor: Henriette Jacobsen
Far: Martin Fensholm



Den 26. maj 2019
Barn: Lucas Holdegaard Nikolaisen
Mor: Stephanie Holdegaard Rasmussen
Far: Steffen Horn Nikolaisen



AJ STOF & MODE M/K

Kajgaden 7A . Hundested Havn
Tlf. 47 94 01 50 . www.aj-stoffer.dk

Aut. Bernina forhandler – Arbejdstøj og meget mere

- ALT I STOF
- BRODERI
- GARN
- TILBEHØR



ottosen BILER
KØB • SALG • BYTTE

Claus Ottosen
40 55 43 88

Hovedgaden 55-57
3310 Ølsted

- brugte biler til fair priser



LB Helse Lena Bergenholz
Lægeexam. fysiurgisk massør

Tlf. 41 98 91 98 info@lbhelse.dk • Rugvangen 6 • Ølsted • www.lbhelse.dk

Brillecentrum



Nørregade 32 • 3300 Frederiksværk • Tlf. 47 72 43 41
www.brillecentrum.dk



Trænger haven til en kærlig hånd eller lidt vedligeholdelse?
Grenaffald bortskaffes.

Husk håndværkerfradraget!


Ring til gartner Kristian Friis
22 43 25 56
Frederikssundsvej 92 • Ølsted

Nyt udtryk?

Eller måske bare nyt logo...

Vi er uddannede indenfor grafiske design, og kan få det ønskede udtryk frem i markedsføringen.

Ring 88 82 65 50 - eller kom forbi...



Halsnæs Mediecenter A/S
Havnevej 1 • Frederiksværk • Tlf. 88 82 65 50 • tryksager.halsnaesavis.dk

Dåb

Foto: Maria Schou Petersen



Den 2. juni 2019
Barn: Karl August Brunov Jensen
Mor: Katrine Brunov Johansen
Far: Morten Jensen



Den 9. juni 2019
Barn: Gerda Marie Raun Wann
Mor: Mette Raun Behrendsen
Far: Kent Lindholm Wann



Dåbsklude

Af Tina Folke Drigsdahl – Foto: Jørgen Rasmussen

Ølsted Borgerforening fik i foråret den gode idé at holde café hver onsdag formiddag i Rytterskolen. Men de færreste mennesker kan jo sidde stille og drikke kaffe i timevis, så ganske hurtigt blev der fundet på forskellige aktiviteter. En gruppe damer gav sig blandt andet til at strikke.

I andre kirker havde jeg set, at man i forbindelse med dåb har skabt en tradition med at give dåbsbarnet en såkaldt dåbsklud. Ved dåben bliver barnets hoved jo vådt og fremfor at bruge en almindelig serviet, er det smukt med en hvid, strikket klud. Denne klud får barnets familie med hjem som et minde.

Damerne i onsdagscaféen var straks med på idéen med at strikke dåbsklude til de børn, der døbes i Ølsted Kirke. Og henover foråret er der blevet produceret en vældig masse fine klude. Nogle med et kors, andre med et hjerte, en due eller en døbefont. Alle som én er kludene strikket med omhu og kærlighed. Der er hæftet ender og de er blevet nænsomt presset. Og ligger nu klar til de børn, der i det kommende års tid bæres til dåb. Det er en smuk tanke, at der på den måde er skabt en forbindelse mellem voksne og børn i vores by.

**LEJ EN LIFT TIL
AL ARBEJDE
I HØJDEN**

F.eks.:

En lift i en hel dag

fra kr. 600,-

+ moms og forsikring



Tlf. 70 25 74 14

MJLift.DK
Liftudlejning til Private & Erhverv

Preben Lyngbæk

AUT. EL-INSTALLATØR

Ll. Karlsmindevej 48

Hundested

Tlf. 47 94 03 04



**Murer
Søren**
Tlf. 26 79 69 03

Madopskrift fra Kildemose:

Afskrift: Hanne Rasmussen

Uddrag af Julemærkehjemmet Kildemoses kogebog
– bringes med tilladelse af tidligere forstander
Lene Schou.
Kogebogen kan købes ved henvendelse til Kildemose.



Smoothies fra Kildemose

4-5 personer

Ingredienser:

1 banan eller 2 dl appelsinsaft
200 g frosne jordbær/hindbær/mango/ananas
½ tsk vaniljesukker eller vanilje fra en vaniljestang
2 dl. fromage fraïs
1 dl skummetmælk
2 dl Cheasy vanilje yoghurt

Fremgangsmåde:

Alle ingredienserne blendes.
Hvis frugten er frossen, bliver konsistensen bedre.
Serveres evt. med isterninger og en appelsinskive.



“Når svalerne flyver lavt, er der udsigt til regn”



Vejrvarsel

Af Jesper Theilgaard – afskrift Hanne Rasmussen – Foto: Videnskab.dk

Korttidsvarsler:

De mest sandfærdige af varslerne findes blandt de kortfristede med en tidshorisont på omkring et døgn. Skybilledet og vinden vil typisk kunne fortælle om det kommende vejr.

Af og til er det vi ser resultat af en usynlig proces. Når det f.eks. blæser, ser vi træerne bøje sig, men vi kan ikke se luften, som suser af sted – det er kun effekten af luftens bevægelse.

Således er det også med svalerne. Og grunden til, at de af og til flyver lavt, er, at det er her, de finder føde, fordi insekterne befinder sig nær jordoverfladen. Derfor skal vi ikke finde sandheden i mundheldet hos svalerne som sådan, men derimod i insekternes bevægelse i atmosfæren. De små insekter vil være meget påvirket af luftens bevægelse, og når der er termik – altså opadgående luftstrømme – vil insekterne blive trukket op til stor højde, hvorfor også svalerne vil flyve højt.

Men når termikken udebliver, fordi den simpelthen ikke kan dannes, forbliver insekterne – og svalerne – nær

jordoverfladen. Det kan f.eks. ske, når et tyndt skydække slører Solen, så der ikke kommer tilstrækkeligt med energi ned til overfladen til at sætte termikken i gang. Et sådant skydække kan forekomme foran et frontsystem, hvorfor der i det tilfælde vil være udsigt til regn, når svalerne flyver lavt ...

Sandhedsværdien af hvert varsel er bedømt på en skala fra 1 til 5, med 5 som det 'sandeste', skriver Jesper Theilgaard – dette varsel er bedømt til 3 på skalaen.

Ovennævnte er et uddrag af Jesper Theilgaards bog: "50 vejrvarsler der (måske) virker" og gengivet med tilladelse af Jesper Theilgaard.

Indbydelse til Borgermøde



Onsdag den 28. august kl. 19.00 I kantinen, Ølsted Hallen

Af Per Perschke, bestyrelsesmedlem i Borgerforeningen – Foto: Jørgen Rasmussen



Med baggrund i Kommunens godkendelse af Ølsted Borgerforenings status som Lokalråd er vi nu klar til det første Borgermøde.

Kommunen vurderede, at Borgerforeningen er en aktiv og engageret forening, som allerede lavede aktiviteter ud over medlemsgruppen. Foreningen var/er i åben og udviklende dialog med kommunen.

Borgerforeningen afholder i årets løb flere gratis arrangementer – med forskellige samarbejdspartnere – hvor alle er velkomne, man behøver ikke være medlem af Borgerforeningen.

Fastelavn afholdes i samarbejde med Ølsted Brugs. Sankt Hans i samarbejde med Ølsted Jagtforening, Pinsegudstjeneste i Grusgraven i samarbejde med Menighedsrådet, som vi også sammen med Ølsted og Omegns Folkedansforening arrangerer julehygge og juletræstænding med.

Som noget nyt er der blevet startet en Onsdagscafe i Ryterskolen – også for alle. Det er om formiddagen, så desværre er det svært for folk med arbejde at deltage. Der arbejdes på forskellige muligheder for at skabe andre fællesaktiviteter, hvor alle kan mødes.

Der kommer endnu en nyhed idet vi laver et Madmarked på "Kællingetorvet" søndag den 15. september. Vi håber naturligvis at byens borgere vil støtte op om dette nye tiltag. Læs mere om Madmarkedet andet steds i bladet.



Etablering af madpakkehus, legeplads og Sommer-scenen i den gamle Grusgrav er et projekt "Ildsjælene" har stået for med hjælp fra en masse borgere, håndværkere og entreprenører. Ildsjælene er en gruppe nedsat af Borgerforeningen.

Ovenstående aktiviteter og oplevelser kan alle deltage i uden medlemskab og var medvirkende årsag til, at kommunen vurderede at Ølsted Borgerforening er kvalificeret til status som lokalråd.

Men vi skal videre!

Ølsted Borgerforening/Lokalråd er – og skal vedblive med at være – upolitisk. Vi er ikke et sogneråd!



Vi skal varetage lokalområdets interesse for udvikling, miljø og forskønnelse i samarbejde med borgerne i lokalområdet, samt være kontaktpunkt mellem lokalsamfundet og kommunen.

Der har været en debat på "3310" angående udstykning/udbygning af Ølsted, som vi synes vil være et godt punkt på dagsordenen til borgermødet. Vi vil derfor invitere relevante personer fra kommunen til at medvirke. Kan vi stadig regne med, at vi har en skole i Ølsted? Forskønnelse af ikke mindst "Kællingetorvet" vil også blive et punkt.

Derfor indbyder vi til et Borgermøde i kantinen i Ølsted Hallen onsdag den 28. august kl. 19.00

Forslag til dagsorden:

- Velkomst og orientering.
- Udbygning af Ølsted.
- Ølsted skole.
- Forskønnelse.
- Åben for tilføjelser.

Medbring gerne forslag/emner til dagsordenen.



Skoven:

Oplevelser i St. Lyngby Skov

Af Harry Kahl, medlem af St. Lyngby Skovlaug

Tag på tur i den nærliggende St. Lyngby Skov og opsøg store og små oplevelser. I skoven findes shelters, bålsted, hytte med bålsted, planter, dyr og meget andet, som kan bruges. Uanset hvad man vil, er det vigtigt at forberede turen hjemmefra og pakke rygsækken med omtanke. Tænk på, hvem der er med på turen, og hvor lang tid I har i skoven. En lille succesfuld aktivitet er bedre end mange diffuse. Og naturligvis er vejrmeldingen med i planerne. Øsende regn med den rette påklædning kan være den helt store oplevelse!

Indholdet i rygsækken er vigtige for aktivitetsmulighederne, når man er kommet ud i skoven. Det medbragte udstyr kan skifte fra tur til tur afhængig af aktivitet, tid, deltagere, årstid, vejret, humør osv. Forslag til udstyr: lup, kikkert, kamera, knive, økse, beskæresaks, boremaskine, plaster, tændstikker og lidt tørt brænde, optændingsblok, indsamlingsbeholdere og plastposer, snor, diverse opslagsbøger, gryde m.m.

Bålaktiviteter

En tur i skoven kan gøres på mange måder. Vandreture giver motion og virker afstressende. Skoven kan bruges som spisekammer, hvor der indsamles spiselige planter, bær, nødder og svampe. Det specielle i St. Lyngby Skov er, at der findes et område, som kaldes Bålhytten, hvor man kan opholde sig og tænde bål. Her er ingen vand, men toilet. Et bål kan være et samlingssted og udgangspunkt for mange aktiviteter. For at kunne lave bål, skal I



have brænde. Ved Bålhytten er der ofte brænde. Husk at det er forbudt – og dumt og besværligt – at bruge grene fra levende træer. De er fugtige og næsten umulige at få ild i. Brug i stedet tørt nedfaldstræ, som I finder i skoven. – At tænde ild og at lave et godt bål kræver omtanke og omhyggelighed.

Det er spændende at bage snobrød eller stege pølser/kød på pind, hvor man så har dej m.m. med hjemmefra. Popcorn er også et hit. Ved bålet kan også laves små flade brød – ælt groft malet hvedemel med så meget væske, at det bliver en god, sammenhængende og ikke for våd dej, som slipper fingrene let. Væsken kan være vand, kærnemælk eller mælk. Af dejen laves valnøddestore kugler, som klemmes flade til små brød. Brødene bages på flade opvarmede sten (ikke flintesten), som er anbragt i bålens gløder. Brødene skal vendes jævnligt og er færdige, når det lyder hult, når der bankes på dem med en negl. Frø fra vejbred, bog når det er årstiden, hakkede nødder eller finthakket frugt (æbler og hyben er velegnede) kan blandes i dejen. Salt og honning i dejen giver også en god smag.

Ønsker man at lave urtedrik/te, så er det nødvendigt at gå på jagt efter brugbare planter. Der kan laves urtedrik på mange forskellige planter. Drikken fremstilles ved, at man kommer blade og/eller blomster i kogende vand og lader det koge et par minutter. Gode drikke fås på unge blade fra brændenælde, gederams, hvidtjørn, hindbær, brombær, som alle kan findes i skoven.

Udnyt bålens gløder ved at brænde sine egne tegnekul, men det kræver at I har medbragt en metaldåse med et





lille hul i låget. Start med at finde korte stykker løvtræ i fingertykkelse, der kan være i kagedåsen – gerne pil. Pindene lægges i dåsen og dækkes med fint sand. Dåsen sættes i et godt glødebål. Når der ikke kommer røg eller gas op af hullet mere, er trækullet færdigt. Tag dåsen ud af ilden – husk den er meget varm! Lad dåsen køle af og tag så låget af og kullet op. Tegnekul er kulsort og knaldgodt at tegne med, og på papir kan I lave nogle store, flotte naturtegninger. De færdige tegninger kan eventuelt få en gang hårlak for ikke at smitte af.

Snitteaktiviteter

Det er altid sjovt og spændende at finde mærkelige ting. Dagens opgave kunne være at lave et hængesmykke! I skoven findes utallige genstande, som kan trækkes på en snor til flotte smykker uden at gøre noget særligt, men hvor det kun er fantasien, der sætter grænsen. Ønsker man at gå videre og bearbejde forskelligt træ med kniv og økse, så kræver det lidt mere. Det er spændende at snitte med kniv, men det kræver "snitteregler" og omtanke. Snit altid i friskt træ, det er nemmest.



Snitteregler: Den voksne har ansvaret. Hold afstand når der snittes. Snit væk fra dig selv. Sid ned når der snittes. Brug helst en skarp kniv med et knivblad på 6-7 cm. Knive til mindre børn skal helst være uden spids (der kan sættes tape på spidsen), en kartoffelskræller kan bruges af mindre børn til at skære bark af. Husk førstehjælpskassen.

Træperler, eventuelt i forskellige træsorter, er smukke på en lædersnøre. For nybegyndere er hyldegrene gode til at lave træperler af. Hyldegrene har en blød marv, som blot kan trykkes ud, og barken er nem at skære af. En lille sav kan bruges til at save perlerne i den rette længde. Ved lidt sværere træperler bruges et friskt grenstykke ca. 25 cm langt og med en diameter på ca. 2-3 cm. Næsten al slags træ kan bruges. Perlen skæres midt på grenstykket. Herved har man håndtag på begge sider af perlen og kan på den måde snitte væk fra sig selv hele tiden. Når perlen er færdig, kan den brækkes af. Hullet laves lettest med en boremaskine.

En anden begyndersnit-teting er en spadserstok lavet af eventuelt en hasselgren med en længde fra jorden til lidt over brugerens albue og ca. 3 cm i den tykkeste ende. Afbark håndtaget og snit så mønster efter evne. Spadserstokken bliver bedre dag for dag, den bliver nemlig lettere, når den tørrer. Husk når I tager en gren i skoven, så find en gren der passer nogenlunde og skær den af helt nede ved jorden.



Mange holder meget af bare at sidde og snitte i en pind. Det kan udvikle sig til alt muligt! Enden af pinden bliver pludselig til et hoved, hvor øjne og mund tegnes med tusser. Eller mange forskellige udskårne pinde samles til fantasifulde dyr. Mærkelige træpinde snittes og skræbes til dekorative kunstværker – kun fantasien sætter grænser. Pindene kan også males, enten i skoven eller når man kommer hjem.

Selvgjort maling: Knus trækul, kridt og mursten i forskellige farver. Bland de forskellige pigmenter i almindeligt flaskskøl, lagerøl er bedst, det har den bedste limkraft.

God skovtur.

SKOVLAUGET AFHOLDER LØVFALDSTUR

ved Bålhytten i St. Lyngby Skov
søndag den 6. oktober 2019 kl. 10-15

Hvad sker der i og omkring kirkerne

Af Lis Asmussen, Kregme Menighedsråd og Hanne Rasmussen – Foto: Jørgen Rasmussen



På Kregme menighedsråds møde den 11. juni blev det vedtaget, at man gerne økonomisk vil støtte op om "Rundt om Ølsted", så bladet kan distribueres i Kregme Syd og samtidig får menighedsrådet udleveret ca. 400 blade, som vi selv kan distribuere. Vi mener, at vi på denne måde bedre kan nå ud til vore borgere.

Vi vil fortsat udsende vort "nyhedsbrev", som kan bestilles – også af Ølstedborgere - på www.kregmekirke.dk

Vi glæder os til det fremtidige samarbejde med "Rundt om Ølsted".

Den 16. juli blev tidligere sognepræst Alan Heintzelmann begravet. Der foregik på smukkeste vis ved en velbesøgt højtidelighed i Kregme Kirke. Alan blev 70 år. Æret være hans minde.

Familiegudstjenesterne starter op igen den 1. tirsdag i måneden kl. 17.30 i Ølsted Kirke. Det bliver den **3. september, 1. oktober og 5. november**. Bagefter er der fællesspisning i Rytterskolen – så glem alt om madlavning og opvask disse dage. Kom i stedet til et hyggeligt samvær i vores dejlige kirke og flotte, nyrenoverede Rytterskole. Vel mødt!



Vær opmærksom på **Høstgudstjenesten** kl. 10.30 den **15. september** i Ølsted. Det er jo altid værd at fejre, at høsten forhåbentlig er kommet godt i hus.

Borgerforeningen sørger for, at Høstgudstjenesten bliver fulgt op af et Madmarked på "Kællingetorvet" – se herom andet steds i bladet.

Har du husket at tilmelde dig **Sogneudflugten** den 25. september? Ellers skynd dig at kontakte Ruth på tlf. 47 74 95 35, mail: ruthpl@youmail.dk eller Hanne, tlf. 47 74 95 84, mail: 1308hanne@gmail.com Hvis du bliver forhindret i at deltage, så giv os venligst besked, så vi ikke skal betale for mad og kaffe til ingen nytte. Og måske er der en anden, der gerne vil overtage pladsen.



Rytterskolen har været gennem en tiltrængt renovering, så når vi starter vore torsdags foredrag op igen, bliver det i fine omgivelser med nye borde og delvist nye stole. Det koster mange penge, så resten af stolene kommer forhåbentlig til næste år.

Vi glæder os til at byde Jer velkommen **torsdag 10. oktober kl. 14.00**. Vi lægger ud med den ene af vore præster Dennis Jelstrup, som kommer med foredraget **"Fra pionerlejr til prædikestol"**. I år er det 30 år siden Muren blev revet ned i Berlin. Dennis' mor sad i DKP's centralkomité. Når moderen var på partiskole i Rostock, var Dennis på pionerlejr i det daværende Østtyskland. Hvordan var det, når man ikke kunne tale tysk? Hvad har det betydet for ham senere i livet? Hvis du ikke har mødt Dennis endnu, så har du chancen her, det bliver ikke kedeligt, det lover vi.



Det koster stadig kun kr. 25,00 at deltage, og kirkebilen kan benyttes, så vel mødt!

Hans Kongelige Højhed Kronprins Frederik og Royal Run kom ikke til Ølsted Og så lidt alligevel

Af Linda Klysner, pædagog i Klubben på Ølsted Skole – Foto: Ølsted Skole

Klubben på Ølsted skole arrangerede nemlig fredag d. 7/6, Royal SIDE Run. Alle børn, som denne dag var i Klubben og SFO'en, deltog og var med til at løbe. Ruten var stukket af på matriklen og var på 500 meter, så selv de mindste kunne overskue at løbe med. Alle løb dog mindst 2 omgange. Begejstringen var stor og engagementet ligeså. Rigtig mange børn løb både 3 og 4 km. En gruppe større børn fra Klubben havde en indbyrdes konkurrence om, hvem der kunne løbe flest omgange. Flere af dem nåede at løbe mellem 5 og 6,5 km. Og en enkelt kom helt op på 7 km. Eventen varede en times tid.

Det var rigtig dejligt at se, hvordan store og små hyggede sig sammen - og det fællesskab sådan en event skaber, vægter vi højt både på skolen, i SFO'en og i Klubben.

For at understrege fællesskabsfølelsen som noget stort og betydningsfuldt, havde vi den dejlige oplevelse at både Ølsted SuperBrugs og Ølsted Netto begge støttede vores event, med henholdsvis frugt og saftvand. Denne støtte og opbakning er vi rigtig glade og taknemlige for.

I år var det en pludselig indskydelse ganske få dage før. Men allerede nu ved vi, at Kronprinsen har offentliggjort, at Royal Run løbes i 2020. Så den er vi bestemt også friske på i 2020 og med god tid til planlægning kan det jo ende med at blive en anelse større til den tid.





Der var et flot fremmøde

Ølsted International 2019 Skulpturparken ved Ølsted Kro

Af Hanne Rasmussen – Foto: Jørgen Rasmussen

Søndag den 23. juni skete der igen noget i Ølsted – og endda i internationalt regi.

Misja Kristoffer Rasmussen havde taget initiativ til at udstille flere kunstværker. Vi kan vel godt tillade os at kalde Misja for vores lokale kunstner, da han er vokset op her i Ølsted.

Desværre var der kort før åbningen blevet stjålet to figurer, derfor er parken nu videoovervåget.

Ølsted Skulpturpark hedder nu Ølsted International. Det gør den fordi Misja udstiller sammen med 10 andre kunstnere. Der er fem fra Italien, en fra Argentina, en fra Tyskland og fire fra Danmark.

Det er 15 meget spændende og forskellige værker, lige fra en dreng i rød hættetrøje til det mere abstrakte. De er fremstillet i bronze, glasfiber, marmor og meget mere.

Borgmester Steffen Jensen sagde bl.a. at kunst kan noget mellem mennesker. Når vi ser på kunst, kan vi fortolke den og samtidig giver vi kunsten rum for åbne samtaler. Det giver selvfølgelig en stor værdi for lokalsamfundet, og os som mennesker. Med udstillingen får vi et indblik i kunst fra anerkendte billedhuggere fra flere lande, som giver nye vinkler på, hvad billedkunsten kan i det åbne rum.

Steffen Jensen takkede Misja for hans store engagement for Ølsted og kunsten i det hele taget.

Næste taler, Helle Lunderød, udtrykte glæde over, at kunsten kan medvirke til at nedbryde de grænser, vi sætter op fysisk – men også dem, vi nogle gange skaber i vore hoveder.

Helle Lunderød takkede Ølsted Kro for at lægge park til og involvere sig i kunst og kulturformidling i Ølsted. Der er god brug for den slags mæcener.



Fra venstre: Misja K. Rasmussen, Helle Lunderød og Steffen Jensen

Og stor tak til MØS – det dejlige korte ord for: 'Misja og Ølsted Skulpturpark, Kunst- og Kulturforening' for at hente en del af verden til Ølsted, samt tak til kunstnerne.

Misja sluttede tale-rækken med bl.a. at takke Lili og Kurt (fra kroen) for at støtte projektet som sponsor, vise tillid og samarbejde omkring dette. Og Paola, som har lavet det flotte katalog, alle kan downloade på telefonen fra skiltet ved Skulpturparken. Misja takkede desuden alle kunstnerne, fordi de har taget turen til vor lille by.

Efter at have studeret kunstværkerne nærmere, bød Ølsted Kro indenfor til lidt godt til ganen, lækre sandwiches, kager, vin m.m.

Ølsted kan være stolt af, at vi nu er kommet en lille smule på verdenskortet.

Alle, der har lyst, kan frit gå ind i parken og studere kunstværkerne – når bare de får lov at blive stående.

På byens vegne siger jeg tak til Misja, kunstnerne og Ølsted Kro for et flot arrangement og en hyggelig eftermiddag.



Syv af de 11 kunstnere

Ølsted Kro



*Hovedgaden 16 • 3310 Ølsted • Tlf: 4774 9181
www.olstedkro.dk*

Program for torsdag eftermiddage 2019/2020

Af Hanne Rasmussen – Foto: Jørgen Rasmussen samt private

Så er vi klar med det nye program.

På nær Julekoncerten så foregår det i Rytterskolen, det er 2. torsdag i måneden, det er kl. 14.00 – 16.00, det koster kr. 25,00 at deltage inkl. kaffe og kage, du kan betale kontant eller med MobilePay, du kan benytte Kirkebilen (se under Guiden). Alt er som det plejer – og dog. For Rytterskolen har gennemgået en kraftig renovering indvendig. Der er malet og kommet nyt inventar. Vi glæder os til at vise det frem.

Programmet er her i en stærkt forkortet udgave, ment som appetitvækkere. Det bliver mere udførligt, når vi nærmer os.

10. OKTOBER:.....
"Fra pionerlejr til Prædikestol" v/Dennis Jelstrup – se omtalen andet steds.

14. NOVEMBER:.....
"Arresø Kanal 300 år" v/museumsleder Frank Allan Rasmussen.

ONSDAG DEN 4. DECEMBER KL. 19.00:.....
Julekoncert i Ølsted Kirke med Halsnæskoret.
HUSK du skal tilmelde dig til Ruth eller Hanne, og du kan gøre det allerede nu. Det er gratis at deltage.

9. JANUAR.....
er vi tilbage i Rytterskolen: "Danmarks smukkeste sømil" fortalt af Finn Sylvest Jensen.

13. FEBRUAR:.....
"2 lys på et bord og Søren Banjomus" Lillian Hjorth-Westh fortæller om Baggårdspumaen.

12. MARTS:.....
Musisk underholdning og syng-med. **Villén og Sjølin** spiller og vi synger.

2. APRIL:.....
Vi skal med på "Rejsen til Nordens ende" med Kurt L. Frederiksen og hans veterantraktor.



Finn Sylvest Jensen, da han gæstede os i år



Lillian Hjorth-Westh



Kurt L. Frederiksen og hans veterantraktor

En speciel hobby:

Ølbrygning

Af Hanne Rasmussen og Torsten Schnieber – Foto: Jørgen Rasmussen



Den ene af vores præster, Dennis Jelstrup, er en glad ølbrygger – men det bliver til alt for lidt, siger han.

Dennis har i en årrække brygget øl sammen med nogle venner, da han var alene, men så fik han en kæreste, og sådan nogle tager jo tid, som Dennis siger med et glimt i øjet.

Dengang iltede de urten, d.v.s. at de pumpede ren ilt igennem urten, for så var det nemmere for gæren at gære. De havde fået fat i et iltapparat, som KOL-patienter bruger. Apparatet trækker ilten ud af atmosfæren, hvorefter de pumpede ilten gennem en filtersten fra et akvarium. Stenen har nok ikke været helt ren, for der gik vildgæring i det og alt måtte kasseres. Senere fik de fat i et rustfrit stålfilter, som kunne koges.

Det skal siges, at iltapparatet ikke var godt nok til KOL-patienten mere, fordi procenten af ilt var formindsket, men det kunne stadig bruges til iltning. Det er den eneste gang noget er gået galt under brygningen.

Dennis og vennerne havde en julefrokost en gang, hvor de havde aftalt, at de hver skulle have 4 forskellige lækre øl med. De skulle dele dem, så de kunne smage sig frem til, hvad slags de selv ville brygge. Da de havde smagt en 4-6 stykker, kiggede de på hinanden og sagde: "Skal vi ikke hellere drikke vores eget øl?"

Da den ældste søn blev konfirmeret, købte Dennis en kasse øl til dem, der ikke ville have vin. Der blev drukket 5-6 øl. En kasse er 10 liter. Så da den yngste skulle konfirmeres, havde Dennis 20 stk. ½-liters flasker hjemmebrygget American Pale Ale med. Det hele blev drukket, på nær den flaske han havde gemt i køleskabet til sig selv.

Da Dennis blev 50 fik han et anlæg, der næsten kan brygge øl selv.

Det er en elgryde med et pumpesystem, der cirkulerer gennem en filtreret kurv, hvor malten kan ligge. Der er temperaturstyring på, så man kan styre den temperatur og tid, som malten mæskes ved. Når malten er mæsket, skyller man det hele igennem med vand og trækker sukkerstofferne ud. Så har man urt, som koges og køles ned, hvorefter man hælder det på gærspande, lader det stå 1½-2 måneder, tilsætter sukker og tapper det på flasker – og så har man godt øl.

Dennis siger, at hjemmebrygget øl er virkelig godt, og specielt American Pale Ale er helt fantastisk. Det bliver det næste bryg, han skal i gang med.

...men det er ikke nyt, at klerikale beskæftiger sig med den slags



STEN PÅ STEN

Et strejftog gennem virksomhedens udvikling - H+H-Industri A/S

Af Claus Arboe-Rasmussen – afskrift: Hanne Rasmussen

4. del

Udgivet i anledning af H+H's 25 års forretningsjubilæum og 50-året for den første Gasbeton-produktion i Danmark.

Medarbejderrepræsentanter i bestyrelsen

Medindflydelse på arbejdspladsen, ØD og arbejdsmiljø er emner, der præger samfundsdebatten i disse år. Den 1. januar 1974 gennemføres loven om medarbejderrepræsentation i aktieselskabers bestyrelser.

Også i H+H indvælges i 1974 de første medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer. Hjulene kommer så småt i gang efter krisen, og den følgende periode opleves som stabil med en rolig udviklingsrytme. I Celcon går det hurtigt i disse år. Den tredje fabrik står produktionsklar i 1975, og allerede i 1978 er man parat til at opføre den fjerde fabrik.

I 1980 kommer den anden oliekrise, og de følgende to år er et sort kapitel i byggebranchens historie. Også H+H rammes hårdt og må i 1980 skære medarbejderstaben ned med en tredjedel, og derefter det følgende år med endnu en tredjedel. Denne meget vanskelige periode i H+H's historie var præget af utrygheden, og det gjorde ondt at sige farvel til så mange gode medarbejdere.

En af de ting, man foretog sig for at bevare koncernen intakt, var at overdrage stenindustrivirksomhederne Nymølle, Mogenstrup og Frederikskilde til Celcon. Disse virksomheder drives i dag af det engelske selskab.

En positiv ting i kriseårene var forhandlingerne med en indonesisk gruppe, der resulterede i, at der i juli 1981 blev indgået en kontrakt om bygning af en Gasbetonfabrik på øen Batam i Indonesien. Øen ligger ved et smalt sund lige ud for Singapore, og hensigten var, at fabrikken skulle forsyne markedet i Singapore, hvor der i disse år blev bygget et meget stort antal boliger

På vej mod lysere tider

I 1982, efter to år med betydelige underskud, begynder billedet endelig at vende. H+H har, lige som den øvrige byggebranche, tilpasset sig det lavere aktivitetsniveau, og fra 1983 giver koncernens danske aktiviteter igen overskud, som stiger de følgende år.

Den 1. marts 1983 går direktør Aage Lund på pension og efterfølges af virksomhedens nuværende administrerende direktør, cand.merc. Palle From Petersen, der efter en årrække som økonomidirektør også i en periode havde fungeret som salgsdirektør.

I efteråret 1983 besluttes det at flytte hovedkontoret ud fra Københavnsområdet og opføre et administrationscenter ved fabrikken i Ølsted. Bygningen opføres

naturligvis i Gasbeton og er klar til indflytning i foråret 1984.



Gasbetonfabrikken på øen Batam i Indonesien blev opbygget under hensyntagen til størst mulig anvendelse af lokal arbejdskraft i den daglige produktion.



Administrationscenteret i Ølsted ved indvielsen i 1984.

H+H går på børsen

Nøgleordet i 80'erne er risikospredning, og med købet af to møbelfabrikker i 1983 tager man i England fat på at gennemføre den aktivitetsspredning, hvis mål er at gøre H+H mindre sårbar over for udsving i nybyggeriet.

Sidst på året i 1984 besluttes det at lade H+H's B-aktier notere på Københavns Fondsbørs, og i juni 1985 finder den første notering sted. Samtidig får medarbejderne i moderselskabet mulighed for at købe aktier til favørkurs,

og de fleste tager imod tilbuddet. Ved børsnoteringen får H+H tilført i alt 68 mio. kr. i ny kapital. Et af formålene med den offentlige notering er at få midler til også at gennemføre aktivitetsspredningen i Danmark. Første led i denne udvikling bliver overtagelsen af en mindre jysk møbelvirksomhed, Furniture System ApS. Senere i 1986 erhverver man den nordjyske køkkenelementfabrik Ruke Production A/S med 50 medarbejdere. Virksomhedens produkter markedsføres under navnet JKE-Køkkenet, og ca. halvdelen af salget går til eksport, hovedsagelig til Norge.

H+H står i dag med et solidt fundament for den fremtidige udvikling, men hovedproduktet vil stadig i mange år fremover være GASBETON, og på de følgende sider skal opridses historien om dette produkt, som blev introduceret på det danske byggemarked for 50 år siden.



Bestyrelsen, der i 1985 bragte H+H på Børsen. Fra venstre: Erik Mathiassen, Svend Aage Madsen, Ruth Riis-Hansen, Flemming Mønster, Andreas Madsen Svane, Palle From Petersen (adm. direktør) Erik Strøjer (formand), Preben Monefeldt (revisor), Børge Jensen (revisor), Kjeld Arnth Jørgensen, Lisbeth Finn Henriksen, Ole Finn Nielsen.



Køkkenelementfabrikken Ruke Production A/S med beliggenhed nær Brønderslev blev købt i 1986. JKE-Køkkenet sælges i Danmark og Norge.

Gasbeton's historie: Et århundredes udvikling

Man kan stille spørgsmålet, hvornår ideen til letbeton er opstået, og i sin søgen efter svar er det faktisk muligt at gå meget langt tilbage i historien. Allerede i romertiden kendte man til beton, og den romerske arkitekt Vitruvius, der levede i sidste århundrede før vor tidsregning, anbefalede i sit værk "De Architectura" at indpiske cementmassen i et skum af olie, æggehvite og blodalbumin. Formålet den gang har dog nok været at give betonen plasticitet.



Et patent fra Den kongelige Patent kommission.

Intensiv forskning i letbeton

I slutningen af forrige århundrede dukker de første patenter op på letbeton i England, USA og Tyskland. Formålet var at finde en metode til at gøre beton mere porøs, og mange forskellige ting fra kogsalt og paraffin til tørre kviste og muslingeskaller blev forsøgt som tilsætningsstoffer.

I 1914 tog amerikanerne Aylsworth og Dyer patent på en letbeton, der var gjort porøs ad kemisk vej. Ved at blande

pulveriseret aluminium i cementpastaen havde de opnået, at metalpulveret reagerede på cementens calciumhydroxid og udviklede brint, som fik massen til at blære op. Dette blev forløberen for Gasbeton.

Svenskeren Axel Eriksson, der er opfinder af autoklaveret Gasbeton, eksperimenterede med at finde en brugbar metode til at skabe noget rentabelt af skifferaske, som er et værdiløst biprodukt fra skifferolieudvinding. Andre før ham havde taget patent på at tilsætte forskellige stoffer til cement, og allerede i 1919 havde Eriksson selv taget patent på et drøjningsmiddel bestående af alunskiffer og skifferkalk, der kunne spare en del af den dyre portlandcement i betonprocessen. Resultatet blev en ny byggesten.

Produktet blev overdraget Skövde Mek. Stenhuggeri og Kalkbruk, og i 1924 startede man her den første industrielle produktion i Norden af letbeton med lufthærdning.



Da produktionen af Gasbeton startede, var det en besværlig arbejdsproces. Blokkene blev "udskåret" med stålplader, og autoklaverne skulle lukkes med bolte.

Mange begynderfejl

Ideen bredte sig, og sidst i 1920'erne var der mange fabrikker i Europa og USA, der producerede porøs letbeton med aluminium eller andre letmetaller, der giver luftudvikling. Men materialet viste sig at være behæftet med mange fejl. Det krævede således 4-6 ugers hærdningstid



Når man tilsætter aluminiumspulver til råmassen af fintmalet sand, cement, kalk og vand, udvikles brint, der danner porerne i den færdige Gasbeton.

at opnå tilstrækkelig styrke, men det største problem var udtørringssvindet, som fik produktet til at revne.

Autoklaveret Gasbeton ser dagens lys

Axel Eriksson fandt løsningen på problemet ved at udvikle autoklaveringsmetoden, som i forvejen var kendt fra kalksandstensproduktion. Allerede i 1923 havde han foretaget forsøg på den tekniske højskole i Sverige og her opdaget, at når han autoklaverede sin byggesten under 8-10 atmosfæres tryk, fik han et helt nyt og spændende produkt: Gasbeton.

I 1929 fandt han frem til, at ved temperaturer over 150 grader foregår der kemiske reaktioner mellem calciumhydroxid og fintmalet kvartssand, så der dannes calcium-monosilikat, der er langt mere stabilt over for fugt og temperatursvingninger, end de mere komplekse calciumsilikater, der dannes under almindelig vådlagring af cementen. Den 8. november 1929 kom det første nye produkt ud af autoklaven på fabrikken i Yxhult ved Örebro.

Fortsættelse følger...

 **nyt syn.**



Nørregade 20 • 3300 Frederiksværk • Tlf. 47 77 12 13

VOGNMAND

- Levering af grus, jord og sten
- Afhentning af haveaffald m.m. - med kran og grab.
- Udlejning af container

 **John Jensen & Søn ApS 40 25 62 66**

Svampetur i st. Lyngby Skov

Tirsdag den 17. september kl. 1700
arrangerer skovlauget en
guided tur i skoven.

Mød op på den gamle parkeringsplads ved hundeskoven og medbring en kurv og en egnet kniv og så skal vi finde og identificere de spiselige svampe der er på stedet. Der udleveres opskriften på en lækker svampestuvning og der bliver lejlighed til at få bestemt de svampe du eventuelt har med hjemmefra.

Altså 17. september kl. 17 ved hundeskoven
Vel mødt



Ny flishugger udlejes

Grentykkelse op til 19 cm - Automatisk indføring - Frit leveret
- Græsslåning - Opsætning af hegn - Slagleklipning

Træfældning

v/Erland Nielsen • Ølsted

Mobil 40 14 72 11

ALT I TØMRER OG SNEDKER- ARBEJDE UDFØRES

- Udskiftning af døre og vinduer
- Udskiftning af tage
- Renoveringer/ombygninger
- Papiruldisolering
- Alt i murerarbejde
- Alt i malerarbejde

*Ring og få et tilbud på det
vi kan gøre for dig*

TME BYG Aps

FAG- & HOVEDENTREPRENØR

FAG- OG HOVEDENTREPRISER

V/ Martin Errild

Ølsted Stationsvej 8

60 350 350

me@tme-byg.dk



Fugeservice

V/ Pernille Simonsen

Tlf. 23 44 86 97

CVR. 39248131



URE & SMYKKER

V ELLEN LAURITSEN

NØRREGADE 14, 3300 FREDERIKSVÆRK

TLF. 47 72 03 12

NIELSEN

Autoriseret El-Installatør

V/ Jens Chr. Nielsen

Brødlandsvej 88

3310 Ølsted

20 71 83 53

Elfolk med erfaring

byg garanti

A logo featuring a stylized figure of a mason carrying a brick on his shoulder, set against a background of a brick wall. The figure is in silhouette, and the brick wall is drawn with simple lines.

MURERMANDEN
v/Jesper Johnson
Mobil 40 16 97 46

DØGNVAGT 20 13 23 93

VI SVARER TELEFONEN DØGNET RUNDT - ÅRET RUNDT!

Sejersten

Kloak Service A/S

www.sejersten-kloak.dk



- Kloakservice
- Kloakrensning
- Kloakspuling
- Slamsugning
- ADR-Kørsel
- Rottesikring
- Trykprøvning af olie- og benzinudskiller
- TV-Inspektion
- Forsikringskader
- Digital indmåling
- Serviceaftaler
- Overvågning
- Rottespærre
- Drift- og vedligehold



Sejersten Kloak Service A/S har udstyret og ekspertisen til at hjælpe dig, hvis din kloak er stoppet

ER KLOAKKEN TIL BESVÆR?

- så se her!

Kontakt os allerede i dag på
TLF.: 47 31 00 92
for et uforpligtende tilbud på
en løsning til dit kloakproblem

Sejersten Kloak Service A/S

TELEFON: 47 31 00 92 VAGT: 20 13 23 93

Følg
os på



Strandsegårdsvej 1K • 3310 Ølsted • Info@sejersten-kloak.dk

Kirken:

Præster – mandag er fridag
Sognepræst Tina Folke Drigsdahl
Tlf. 29 46 06 19
Mail: tfd@km.dk

Sognepræst Dennis Jelstrup
Tlf. 21 46 83 55
Mail: dlj@km.dk

Kirkekontorer:

Ølsted Kirkekontor
KKA Maria Schou Petersen
Rytterskolen, Hovedgaden 14,
3310 Ølsted
Tlf. 47 74 96 67
Mail:
oelstedkirkekontor@outlook.com
Kontorets åbningstid:
tirsdag, torsdag og fredag kl. 9-12
(Torsdag: Babysalmesang kl. 9-12)

Kregme Kirkekontor
Kordegner Allan Kongsted

Frederikssundsvej 14,
3300 Frederiksværk
Tlf. 71 99 02 40
Mail: kregme.sogn@km.dk
Kontorets åbningstid: tirsdag og
fredag kl. 9-12, torsdag kl. 14-18

**Henvendelse om kirkelige handlinger
rettes til præsterne.**
Henvendelser om civilregistrering og
kirkebogen for **begge kirker** rettes til
Kregme kirkekontor

Graver – mandag er fridag
Amanda Ørsted
Tlf. 51 25 62 67
aoe@km.dk
Tlf. tid: tirsdag-fredag kl. 11-12

Menighedsråd Ølsted:
Formand:
Judy Schou Christiansen
Tlf. 47 74 82 30
Mail: mobjudy@gmail.com
Kirkevæрге: Carl Ove Jensen
Tlf. 47 74 93 35

Kirkebil
Kontakt Taxa Nord på 48 48 48 48,
oplys konto nr. 88332 – det er sam-
me nr. til begge kirker
Vi er også på nettet:
www.oelstedkirke.dk eller
www.kregmekirke.dk

Ølsted Idræts Forening - ØIF

Hovedbestyrelse.
Formand: Lars Larsen
Tlf. 24 85 98 60
Mail: oif.larsen@gmail.com

Badminton Afd.
Formand: Jan Ryberg
Mail: janryberg@live.dk

Cykling afd. Motions/MTB
Formand: Viggo
uvj-16@kabelmail.dk

Fodbold Afd.
Formand: Flemming Terkelsen
Tlf. 60 95 11 16
Mail: fterkelsen@icloud.com

Gymnastik Afd.
Formand: Anja Tinggaard
Tlf. 51 62 93 71
Mail: anjatinggaard@gmail.com

Kroket Afd.
Formand: Ingrid Tidemann
Tlf. 51 22 72 56
Mail: ingrid.tidemann@gmail.com
Næstformand: Michael Jørgensen
Tlf. 27 79 47 68

Øvrige foreninger:

**Frederiksværk-Hundested
Frimærkeklub**
Formand: Jørgen Clemmensen
Tlf. 47 77 70 88
Mail: kajoe@jubii.dk

**Frederiksværkegnens
Historiske Forening**
Formand: Henning Petersen
Tlf. 51 43 05 51
Mail: formand@frvhistorie.dk

Halsnæs Danseforening
Formand: Torben Kristiansen
Tlf. 29 48 73 55
Mail formanden:
gydedalen@webspeed.dk
Mail bestyrelsen for foreningen:
pardans@halsnaes-danseforening.dk

KFUM-Spejderne Skævinge Gruppe
Formand: Hasse Kær
Tlf. 42 38 21 39
Mail: kontakt@skvsp.dk

Ølsted Borgerforening
Formand: Henning Holbek
Tlf. 29 88 72 68
Mail: henningholbek@hotmail.com
Udlejning af borde, flag m.m.
Tlf. 20 57 57 25

Ølsted Jagthornsblæsere
Kontaktperson: Erik Larsen
Tlf. 28 70 09 44
Tilholdssted: Foreningshuset,
Hovedgaden 7

**Ølsted og Omegns
Folkedanserforening**
Formand: Birthe Madsen
Tlf. 60 95 95 52
Mail: dbmadsen@live.dk
Udlejning af stader til Julemarked
Annette Sørensen
Tlf. 47 74 98 83 / 21 65 85 58

Ølsted Sogn Jagtforening
Formand: Keld Hjort Olsen
Tlf. 24 24 77 31
Mail: khjortolsen@gmail.com
www.123hjemmeside.dk/olstedjagt

Grundejerforeninger:

Birkebakkerne Grundejerforening
Vejnavn: Birkebakkerne
Formand:
Thomas Lindskov Christensen
Tlf. 28 88 88 55
Mail: basen@live.dk

Fjordvang – vejnavn: Minivej
Formand: Erling Kauffmann
Tlf. 47 74 95 10
Mail: ekk@privat.tele.dk

Grundejerforeningen Smedegaard
Formand: Bent Andersen
www.grfsg.dk
Mail: bestyrelsen@grfsg.dk

Hørkildeparken Øst
Formand: Kent Frantzen
Tlf.: 41 37 11 69
Mail: hoerkildeparken@gmail.com

Nøddestbjerggaard
Vejnavn: Maxivej
Mail: maxivej@gmail.com

Skovloden, Ølsted Sydstrand
Formand: Lasse George Hammer
Mail: kontakt@skovloden.dk

**St. Havelse Nordstrands Grund-
ejerforening**
Formand: Kim Meyer Andersen
www.shngrf.dk
Mail: bestyrelsen@shngrf.dk

Ølsted Nordstrand Anekærvej
Formand: Hanne Munk
Tlf. 47 74 88 54
Mail: hanne.munk@region.dk

Vandværker:

ST. Havelse Strand Vandværk
Formand: Lasse Knudsen
www.havelsevand.dk
Mail: info@havelsevand.dk

Kalender

August

- | | | |
|-----|-------|--|
| 4. | 10.30 | Højmesse – 7. s. e. trinitatis – Luk. 19, 1-10 – Indsamling: Julemærkefonden – Kregme 9.00 |
| 11. | 9.00 | Gudstjeneste – 8. s. e. trinitatis – Matt. 7, 15-21 – Indsamling: Julemærkefonden – Kregme 10.30 |
| 13. | 19.00 | Konfirmandstuen: Kregme menighedsråd afholder menighedsrådsmøde |
| 14. | 19.00 | Aftenarrangement Melby Mølle – Arrangør: Frederiksværkegnens Historiske Forening – OBS der er gratis adgang, men det er Kør-selv |
| 18. | 10.30 | Højmesse – 9. s. e. trinitatis – Luk. 16, 1-9 – Indsamling: Sognets Julehjælp – Kregme 9.00 |
| 25. | 8.30 | Heldagsudflugt: "Frederiksværk i hovedstaden" med museumsleder Frank Allan Rasmussen – Arrangør: Frederiksværkegnens Historiske Forening – Afgang fra Gjethuset – OBS Tilmelding nødvendig |
| 25. | 9.00 | Gudstjeneste – 10. s. e. trinitatis – Luk. 19, 41-48 – Indsamling: Sognets Julehjælp – Kregme 10.30 |
| 28. | 19.00 | Borgermøde i kantinen i Ølsted Hallen |
| 29. | 19.00 | Rytterskolen: Ølsted menighedsråd afholder menighedsrådsmøde |

September

- | | | |
|-----|------------|---|
| 1 | 10.30 | Højmesse – 11. s. e. trinitatis – Luk. 18, 9-14 – Indsamling: Sognets Julehjælp – Kregme 9.00 |
| 3. | 17,30 | Familiegudstjeneste med efterfølgende fællesspisning i Rytterskolen |
| 4. | 9.30-12.00 | Onsdagscafe i Rytterskolen – Initiativtager: Borgerforeningen |
| 5. | | Danmarks udsendte |
| 5. | 19.30 | Høst Revy – forpremiere i Ølsted Hallen |
| 7. | 18.00 | Høst Revy i Ølsted Hallen |
| 8. | 9.00 | Gudstjeneste – 12. s. e. trinitatis – Mark. 7, 31-37 – Indsamling: Folkekirkens Nødhjælp – Kregme 10.30 |
| 10. | 19,00 | Konfirmandstuen: Kregme menighedsråd afholder menighedsrådsmøde |
| 11. | 9.30-12.00 | Onsdagscafe i Rytterskolen – Initiativtager: Borgerforeningen |
| 11. | 19.30 | "Vikingetidens krigsflåde" v/museumsinspektør Morten Ravn fra Vikingeskibsmuseet – Arrangør: Frederiksværkegnens Historiske Forening, Biblioteket, Torvet 41, Frederiksværk |
| 15. | 10.30 | Høstgudstjeneste – 13. s. e. trinitatis – Luk. 10, 23-37 – Indsamling: Folkekirkens Nødhjælp – Kregme 9:00 |
| 15. | 12.00 | Madmarked på "Kælingetorvet" |
| 17. | 17.00 | Svampetur i St. Lyngby Skov – arrangør: St. Lyngby Skovlaug |
| 18. | 9.30-12.00 | Onsdagscafe i Rytterskolen – Initiativtager: Borgerforeningen |
| 22. | 9.00 | Gudstjeneste – 14. s. e. trinitatis – Luk. 17, 11-19 – Indsamling: Folkekirkens Nødhjælp – Kregme 10,30 |

25.	8.45	Sogneudflugt, mødested Rytterskolen. se omtalen andet sted
25.	9.30-12.00	Onsdagscafe i Rytterskolen – Initiativtager: Borgerforeningen
29.	10.30	Højmesse – 15. s. e. trinitatis – Matt. 6, 24-34 – Indsamling: Blå Kors Danmark Kregme 9.00

Oktober

1	17.30	Familiegudstjeneste med efterfølgende fællesspisning i Rytterskolen
2.	9.30-12.00	Onsdagscafe i Rytterskolen – Initiativtager: Borgerforeningen
6.	9.00	Gudstjeneste – 16. s. e. trinitatis – Luk. 7, 11-17 – Indsamling: Blå Kors Danmark – Kregme 10.30
6.	10.00-15.00	Løvfaldstur ved Bålhytten i St. Lyngby Skov
8.	19.00	Konfirmandstuen: Kregme menighedsråd afholder menighedsrådsmøde
9.	9.30-12.00	Onsdagscafe i Rytterskolen – Initiativtager: Borgerforeningen
10.	14.00	Rytterskolen: "Fra pionerlejr til Prædikestol" v/Dennis Jelstrup
13.	10.30	Højmesse – 17. s. e. trinitatis – Luk. 14, 1-11 – Indsamling: Sognets Julehjælp – Kregme 9.00
16.	9.30-12.00	Onsdagscafe i Rytterskolen – Initiativtager: Borgerforeningen
16.	19.30	"Arresødal Slot – i hverdag og fest" v/museumsleder Frank Allan Rasmussen – Arrangør: Frederiksværkegnens Historiske Forening, Biblioteket, Torvet 41, Frederiksværk
20.	9.00	Gudstjeneste – 18. s. e. trinitatis – Matt. 22, 34-46 – Indsamling: Sognets Julehjælp – Kregme 10.30
23.	9.30-12.00	Onsdagscafe i Rytterskolen – Initiativtager: Borgerforeningen
27.		Sommertid ender
27.	10.30	Højmesse – 19. s. e. trinitatis – Mark. 2, 1-12 – Indsamling: Eksistensen – tidl. Religionspædagogisk Center – Kregme 9.00
30.	9.30-12.00	Onsdagscafe i Rytterskolen – Initiativtager: Borgerforeningen

November

3.	14.00	Alle Helgen – Matt. 5, 1-12 – Indsamling: Eksistensen – tidl. Religionspædagogisk Center – Kregme 10.30
5.	17.30	Familiegudstjeneste med efterfølgende fællesspisning i Rytterskolen
6.	9.30-12.00	Onsdagscafe i Rytterskolen – Initiativtager: Borgerforeningen

GJETHUSET

FREDERIKSVÆRK

HALSNÆS JAZZFESTIVAL 2019:



Udvalgte oplevelser i Gjethuset efteråret 2019:



Oplev også:

10.10 Torben Chris (stand-up) **17.10** Trioen Jensen, Mandipira & Puggard-Müller
23.10 Camille Clouds Brevkasse (Mungo Park-teater) **9.11** Rugsted & Kreutzfeldt
21.11 Folkeklubben **27.11** Hanne Boel **1.12** Børn To Be Wild

Se hele programmet på gjethuset.dk!



OBS. Du kan tilkøbe lækker mad inden udvalgte koncerter - se efter bestik-logoet.



SE HELE PROGRAMMET - KØB BILLET - WWW.GJETHUSET.DK